Time after Christ returned to Heaven

Randolph Dunn

Lesson 1

People Added to the Church Christ Established **First Members**

Before Jesus returned to Heaven to be with the Father, "He told them (His apostles), 'This is what is written: The Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on high'." (Luke 24:46-49) ... "Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city." (Acts 1:12)

On Pentecost, 10 days following Jesus' ascension to Heaven, a group of 120 were in the upper room as Jesus had instructed. The Holy Spirit descended on them and immediately they were able to speak in languages (tongues) they did not know or understand. A crowd gathered so Peter told them about the Messiah that they had crucified and preached "repentance and forgiveness of sins."

Pentecost Day

To the Jews' question "Peter replied, 'Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off-for all whom the Lord our God will call'. With many other words he warned them; and he pleaded with them, 'Save yourselves from this corrupt generation'. Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day." (Acts 2:38-41)

Samaritans and Simon

"But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized. And he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles. ... When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money. ... Peter answered: 'May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money! You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin'." (Acts 8:12-13; 18; 20-22)

Eunuch from Ethiopia

"Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. 'Do you understand what you



Translated from English to Greek - www.onlinedoctranslator.com

Ώρα μετά την επιστροφή του Χριστού στον Παράδεισο

Randolph Dunn

Μάθημα 1

Άνθρωποι Προστέθηκαν στην Εκκλησία Ο Χριστός Ιδρύθηκε

Πρώτα Μέλη

Πριν επιστρέψει ο Ιησούς στους Ουρανούς για να είναι με τον Πατέρα, «του είπε (τους αποστόλους Του), «Αυτό είναι γραμμένο: Ο Χριστός θα υποφέρει και θα αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα, και θα κηρυχτεί μετάνοια και άφεση αμαρτιών. στο όνομά του σε όλα τα έθνη, ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ. Είστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων. Θα σας στείλω όσα υποσχέθηκε ο Πατέρας μου· αλλά μείνετε στην πόλη μέχρι να ντυθείτε με δύναμη από ψηλά». (Λουκάς 24:46-49) ... «Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από τον λόφο που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, ένα Σάββατο με τα πόδια από την πόλη». (Πράξεις 1:12)

Την Πεντηκοστή, 10 ημέρες μετά την ανάληψη του Ιησού στον Ουρανό, μια ομάδα 120 ήταν στο επάνω δωμάτιο, όπως είχε δώσει ο Ιησούς. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω τους και αμέσως μπόρεσαν να μιλήσουν σε γλώσσες (γλώσσες) που δεν γνώριζαν ούτε καταλάβαιναν. Μαζεύτηκε πλήθος και ο Πέτρος τους είπε για τον Μεσσία ότι είχαν σταυρώσει και κήρυξαν «μετάνοια και άφεση αμαρτιών».

Ημέρα της Πεντηκοστής

Στην ερώτηση των Εβραίων «Ο Πέτρος απάντησε: «Μετανοήστε και βαφτιστείτε, ο καθένας σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρεση των αμαρτιών σας. Και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η υπόσχεση είναι για εσάς και τα παιδιά σας και για όλους όσους βρίσκονται μακριά, για όλους όσους θα καλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Με πολλά άλλα λόγια τους προειδοποίησε· και τους παρακάλεσε: «Σώστε τον εαυτό σας από αυτή τη διεφθαρμένη γενιά». Όσοι δέχτηκαν το άγγελμά του βαφτίστηκαν και περίπου τρεις χιλιάδες προστέθηκαν στον αριθμό τους εκείνη την ημέρα.» (Πράξεις 2:38-41).

Σαμαρειτών και Σίμωνα

"Όταν όμως πίστεψαν τον Φίλιππο καθώς κήρυττε τα καλά νέα της βασιλείας του Θεού και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαφτίστηκαν, άνδρες και γυναίκες. Ο ίδιος ο Σίμων πίστεψε και βαφτίστηκε. Και ακολούθησε τον Φίλιππο παντού, έκπληκτος από τον μεγάλο σημεία και θαύματα... Όταν ο Σίμων είδε ότι το Πνεύμα δόθηκε κατά την τοποθέτηση των χεριών των αποστόλων, τους πρόσφερε χρήματα... Ο Πέτρος απάντησε: «Είθε τα χρήματά σας να χαθούν μαζί σας, γιατί νομίζατε ότι θα μπορούσατε να αγοράσετε Το δώρο του Θεού με χρήματα! Δεν έχετε κανένα μέρος ή μερίδιο σε αυτή τη

are reading?' Philip asked. 'How can I,' he said, 'unless someone explains it to me?' So, he invited Philip to come up and sit with him. ... Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water and the eunuch said, 'Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?' And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water and Philip baptized him." (Acts 8:30-31; 35-38) Saul of Tarsus

"The Lord told him, 'Go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight'." ... Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, 'Brother Saul, the Lord-Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here-has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.' Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God." (Acts 9:11-12; 17-20)

"Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. ... Then Peter began to speak: "I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts men from every nation who fear him and do what is right. ... He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. ... Then Peter said, "Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have." So, he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days." (Acts 10:24; 34-35; 42-43; 46b-48)

Lydia

Cornelius

"One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. 'If you consider me a believer in the Lord,' she said, 'come and stay at my house.' And she persuaded us." (Acts 16:14-15)

Jailer at Philippi

"The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, 'Sirs, what must I do to be saved?' They replied, διακονία, επειδή η καρδιά σας δεν είναι σωστή ενώπιον του Θεού. Μετανοήστε για αυτήν την κακία και προσευχηθείτε στον Κύριο. Ίσως σας συγχωρήσει που έχετε μια τέτοια σκέψη στην καρδιά σας. Διότι βλέπω ότι είσαι γεμάτος πίκρα και δέσμιος της αμαρτίας». (Πράξεις 8:12-13· 18· 20-22)

Ευνούχος από την Αιθιοπία

«Τότε ο Φίλιππος έτρεξε στο άρμα και άκουσε τον άντρα να διαβάζει τον Ησαΐα τον προφήτη. Καταλαβαίνεις τι διαβάζεις; Ο Φίλιππος ρώτησε: «Πώς μπορώ», είπε, «αν δεν μου το εξηγήσει κάποιος;» Έτσι, κάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του... Τότε ο Φίλιππος άρχισε με αυτό το απόσπασμα της Γραφής και του είπε τα καλά νέα για τον Ιησού. Καθώς ταξίδευαν στο δρόμο, ήρθαν σε λίγο νερό και ο ευνούχος είπε, "Κοίτα, εδώ είναι νερό. Γιατί να μην βαφτιστώ;" Και έδωσε εντολή να σταματήσουν το άρμα.Τότε κατέβηκαν και ο Φίλιππος και ο ευνούχος στο νερό και ο Φίλιππος τον βάφτισε». (Πράξεις 8:30-31· 35-38)

Σαούλ της Ταρσού

«Ο Κύριος του είπε: Πήγαινε στο σπίτι του Ιούδα στην Straight Street και ζήτα έναν άντρα από την Ταρσό που λέγεται Σαούλ, γιατί προσεύχεται. η όρασή του». ... Τότε ο Ανανίας πήγε στο σπίτι και μπήκε σε αυτό. Βάζοντας τα χέρια του στον Σαούλ, είπε: «Αδελφέ Σαούλ, ο Κύριος Ιησούς, που σου φάνηκε στο δρόμο καθώς έρχεσαι εδώ, με έστειλε για να δεις ξανά και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα». Αμέσως, κάτι σαν λέπια έπεσε από τα μάτια του Σαούλ και μπορούσε να δει ξανά. Σηκώθηκε και βαφτίστηκε, και αφού πήρε λίγο φαγητό, ανέκτησε δυνάμεις. Ο Σαούλ πέρασε αρκετές μέρες με τους μαθητές στη Δαμασκό. Αμέσως άρχισε να κηρύττει στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού.» (Πράξεις 9:11-12·17-20).

Κορνήλιος

«Ο Κορνήλιος τους περίμενε και είχε συγκεντρώσει τους συγγενείς και τους στενούς του φίλους... Τότε ο Πέτρος άρχισε να μιλά: «Συνειδητοποιώ τώρα πόσο αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν δείχνει ευνοιοκρατία αλλά δέχεται ανθρώπους από κάθε έθνος που τον φοβούνται και κάνουν ό. ειναι σωστο. ... Μας πρόσταξε να κηρύξουμε στους ανθρώπους και να καταθέσουμε ότι είναι αυτός που ο Θεός όρισε ως κριτή ζώντων και νεκρών. Όλοι οι προφήτες μαρτυρούν γι' αυτόν ότι όποιος πιστεύει σε αυτόν λαμβάνει άφεση αμαρτιών μέσω του ονόματός του. ... Τότε ο Πέτρος είπε: «Μπορεί κανείς να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους να βαφτιστούν με νερό; Έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα όπως κι εμείς». Έτσι, διέταξε να βαφτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τότε ζήτησαν από τον Πέτρο να μείνει μαζί τους για λίγες μέρες.» (Πράξεις 10:24· 34-35· 42-43· 46b-48)

Λίδια

"Μια από αυτές που άκουγαν ήταν μια γυναίκα ονόματι

'Believe in the Lord Jesus, and you will be saved-you and your household.' Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night the jailer took them and washed their wounds; then immediately he and all his family were baptized" (Acts 16:29-33)

Crispus, the ruler of the synagogue

"Then Paul left the synagogue and went next door to the house of Titius Justus, a worshiper of God. Crispus, the synagogue ruler, and his entire household believed in the Lord; and many of the Corinthians who heard him believed and were baptized." (Acts 18:7-8)

Disciples of John

"While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, 'Did you receive the Holy Spirit when you believed?' They answered, 'No, we have not even heard that there is a Holy Spirit.' So, Paul asked, 'Then what baptism did you receive?' 'John's baptism,' they replied. Paul said, 'John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus.' On hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus." (Acts 19:1-5)

Paul writing to the Roman Christians, but referring to all who obey the Gospel

"Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin because anyone who has died has been freed from sin." (Romans 6:3-6) Questions

1. The Holy Spirit saved the 3,000 on Pentecost Day when
He poured out His Spirit on them.
True False
2. On Pentecost Day Peter told the crowd they needed to
repent and be baptized to:
A receive the ability to perform miracles
B cease being under the control of the Romans
C receive the forgiveness of sins
3. Saul of Tarsus became the apostle Paul by direct actio
of the Holy Spirit.
True False
4. Philip took the bowl of water he found on the road to

Ethiopia and poured water over the Eunuch's head to

Λυδία, έμπορος πορφυρών υφασμάτων από την πόλη των Θυατείρων, η οποία ήταν λάτρης του Θεού. Ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της για να ανταποκριθεί στο μήνυμα του Παύλου. Όταν αυτή και τα μέλη του σπιτικού της βαφτίστηκαν, μας κάλεσε στο σπίτι της. «Αν με θεωρείς πιστό στον Κύριο», είπε, «έλα να μείνεις στο σπίτι μου». Και μας έπεισε». (Πράξεις 16:14-15)

Φυλακιστής στους Φιλίππους

"Ο δεσμοφύλακας ζήτησε φώτα, όρμησε και έπεσε τρέμοντας μπροστά στον Παύλο και τον Σίλα. Στη συνέχεια τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: "Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;" Εκείνοι απάντησαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού, και θα σωθείς - εσύ και το σπιτικό σου». Τότε είπαν τον λόγο του Κυρίου σε αυτόν και σε όλους τους άλλους στο σπίτι του. Εκείνη την ώρα της νύχτας τους πήρε ο δεσμοφύλακας και τους έπλυνε τις πληγές. τότε αμέσως αυτός και όλη η οικογένειά του βαφτίστηκαν» (Πράξεις 16:29-33)

Κρίσπος, ο ηγεμόνας της συναγωγής

«Τότε ο Παύλος έφυγε από τη συναγωγή και πήγε δίπλα στο σπίτι του Τιτίου Ιούστου, του λάτρη του Θεού. Ο Κρίσπος, ο αρχηγός της συναγωγής, και ολόκληρο το σπιτικό του πίστεψαν στον Κύριο· και πολλοί από τους Κορίνθιους που τον άκουσαν, πίστεψαν και βαφτίστηκαν. " (Πράξεις 18:7-8)

Μαθητές του Ιωάννη

«Ενώ ο Απόλλωνας βρισκόταν στην Κόρινθο, ο Παύλος πήρε το δρόμο μέσα από την ενδοχώρα και έφτασε στην Έφεσο. Εκεί βρήκε μερικούς μαθητές και τους ρώτησε: Λάβατε το Άγιο Πνεύμα όταν πιστέψατε; Εκείνοι απάντησαν: «Όχι, ούτε καν ακούσαμε ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα». Έτσι, ο Παύλος ρώτησε: «Τότε ποιο βάπτισμα λάβατε;» «Το βάπτισμα του Ιωάννη», απάντησαν. Ο Παύλος είπε, «Το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα μετάνοιας. Είπε στους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν που ερχόταν μετά από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού». Όταν το άκουσαν αυτό, βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού». (Πράξεις 19:1-5)

Ο Παύλος γράφει στους Ρωμαίους Χριστιανούς, αλλά αναφέρεται σε όλους όσοι υπακούουν στο Ευαγγέλιο

«Ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του; Γι' αυτό θάφτηκαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, κι εμείς μπορεί να ζήσουμε μια νέα ζωή. Αν έχουμε ενωθεί μαζί του έτσι στο θάνατό του, σίγουρα θα ενωθούμε μαζί του και στην ανάστασή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του, ώστε το σώμα η αμαρτία θα μπορούσε να εξαλειφθεί, ώστε να μην είμαστε πια σκλάβοι της αμαρτίας επειδή όποιος έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία». (Ρωμαίους 6:3-6) Ερωτήσεις

baptism him
True False
Paul stated in Romans that those who had been
baptized into Christ were:
A buried through baptism into Christ death
B raise from the dead like Jesus to a new life
C united with Christ in His resurrection
D A & B
E A & C
F. A, B & C

Our Choice

Lesson 2

The question "What must I do?" was first asked of Peter when Christ established his church as recorded in Acts 2 which you are encouraged to read in its entirety. "When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven (vv. 1-2a) ... When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment (vs. 6a) ... Then Peter stood up with the Eleven, raised his voice and addressed the crowd (vs. 14a) ... 'Men of Israel, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge; and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him.' (Vv. 22-24) ... 'Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.' When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, 'Brothers, what shall we do?' Peter replied, 'Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.' (Vv. 36-39) ... Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day." (vs. 41) ... They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. (Vv. 42-43) We all have the same choice. Will we accept Christ's message of reconciliation or reject it? Some rejected the message but about 3,000 accepted it and did the following:

- They heard the Gospel message Christ had been crucified,
 - resurrected and ascended back to the Father.
- They were convicted of the sin.
- They asked "what shall we do?"
- Those who accepted the Gospel message:
 - a. Repented

2.Το Άγιο Πνεύμα έσωσε τους 3.000 την Ημέρα της
Πεντηκοστής όταν έχυσε το Πνεύμα Του πάνω τους.
Σωστό Λάθος
2. Την Ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος είπε στο πλήθος
ότι έπρεπε να μετανοήσουν και να βαφτιστούν:
Α λαμβάνουν την ικανότητα να κάνουν
θαύματα
Β παύουν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των
Ρωμαίων
Γ λάβετε τη άφεση των αμαρτιών
3. Ο Σαούλ από την Ταρσό έγινε απόστολος Παύλος με
άμεση δράση του Αγίου Πνεύματος.
Σωστό Λάθος
5. Ο Φίλιππος πήρε το μπολ με νερό που βρήκε στο
δρόμο για την Αιθιοπία και έριξε νερό στο κεφάλι του
Ευνούχου για να τον βαφτίσει
Σωστό Λάθος
Ο Παύλος δήλωσε στους Ρωμαίους ότι εκείνοι που
είχαν βαπτιστεί στον Χριστό ήταν:
Α θάφτηκε μέσω του βαπτίσματος στο θάνατο
του Χριστού
D αναστήστε από τους νεκρούς όπως ο Ιησούς
σε μια νέα ζωή
Γ ενώθηκε με τον Χριστό στην ανάστασή Του
Δ A & B
E A & C
F A, B & C
Η επιλογή μας
Μάθημα 2

Н

Η ερώτηση "Τι πρέπει να κάνω;" ρωτήθηκε για πρώτη φορά από τον Πέτρο όταν ο Χριστός ίδρυσε την εκκλησία του όπως καταγράφεται στις Πράξεις 2, τις οποίες ενθαρρύνετε να διαβάσετε ολόκληρη.

«Όταν ήρθε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί σε ένα μέρος. Ξαφνικά ένας ήχος σαν να φυσάει δυνατός αέρας ήρθε από τον ουρανό (εδ. 1-2α) ... Όταν άκουσαν αυτόν τον ήχο, ένα πλήθος μαζεύτηκε στο σύγχυση (εδ. 6α) ... Τότε ο Πέτρος σηκώθηκε όρθιος μαζί με τους Έντεκα, ύψωσε τη φωνή του και απευθύνθηκε στο πλήθος (έναντι 14α) ... «Άνδρες Ισραήλ, ακούστε αυτό: Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ένας άνθρωπος διαπιστευμένος από τον Θεό σε σας με θαύματα, θαύματα και σημεία, που έκανε ο Θεός ανάμεσά σας μέσω αυτού, όπως εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. καρφώνοντάς τον στον σταυρό, αλλά ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, ελευθερώνοντάς τον από την αγωνία του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει ο θάνατος». (Εδ. 22-24) ... «Επομένως, ας είναι σίγουρος όλος ο Ισραήλ γι' αυτό: Αυτόν τον Ιησού, που σταύρωσες, ο Θεός τον έκανε Κύριο και Χριστό». Όταν ο κόσμος το άκουσε αυτό, αποκαρδιώθηκε και είπαν

- b. Were immersed in the name of Jesus for forgiveness of sins
- c. Received gift of the Holy Spirit
- About 3000 added to their number, Jesus' disciples.
- They devoted themselves to
 - a. Apostles' teaching
 - b. Fellowship
 - c. Breaking of bread
 - d. Prayer

It should be noted that everyone who heard made a decision. They either accepted or rejected the message of reconciliation.

There are many ways one can hear the Message of Reconciliation - someone could personally show them the message directly from the Bible, they could learn from reading the Bible or verifying from the Bible the truth of lessons on the World Wide Web, Internet.

There does not appear to be a requirement that a disciple or follower of Christ do the immersing, baptizing, as long as it is based upon a saving faith, by immersion in water in the name of Jesus and for the forgiveness of sins.

Questions	
4. AA/b a t ta t b a A A a a a a a C D a a a a a lt a t a a C	
What is the Message of Reconciliation?	
A Christ's death	
B Christ's return to Heaven	
C Christ's burial	
D Christ's Resurrection	
E All the above	
F None of the above	
2. What did everyone who heard do?	
A Accepted the message	
B Rejected the message	
C Made a decision	
3. Those accepting the message	
A received the gift of the Holy Spirit.	
B repented.	
C were immersed.	
D all the above.	
E none of the above.	
4. Those who accepted devoted themselves to	
A learning more about Jesus and His teachin	gs
B returning to their old friends and	_
acquaintances.	
C associating with others who had accepted	
the message.	
D breaking bread with others who had	
accepted.	
E prayer.	
F All the above.	

στον Πέτρο και στους άλλους αποστόλους: «Αδελφοί, τι να κάνουμε;». Ο Πέτρος απάντησε: «Μετανοήστε και βαφτιστείτε, ο καθένας σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρεση των αμαρτιών σας. Και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος ». (Εδ. 36-39) ... Όσοι δέχθηκαν το μήνυμά του βαφτίστηκαν και περίπου τρεις χιλιάδες προστέθηκαν στον αριθμό τους εκείνη την ημέρα.» (εδ. 41) ... Αφοσιώθηκαν στη διδασκαλία των αποστόλων και στους κοινωνία, στο σπάσιμο του άρτου και στην προσευχή (Εδ. 42-43) κόπηκαν στην καρδιά και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους αποστόλους: «Αδελφοί, τι να κάνουμε;». Ο Πέτρος απάντησε: «Μετανοήστε και βαφτιστείτε, ο καθένας σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρεση των αμαρτιών σας. Και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος ». (Εδ. 36-39) ... Όσοι δέχθηκαν το μήνυμά του βαφτίστηκαν και περίπου τρεις χιλιάδες προστέθηκαν στον αριθμό τους εκείνη την ημέρα.» (εδ. 41) ... Αφοσιώθηκαν στη διδασκαλία των αποστόλων και στους κοινωνία, στο σπάσιμο του άρτου και στην προσευχή (Εδ. 42-43) κόπηκαν στην καρδιά και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους αποστόλους: «Αδελφοί, τι να κάνουμε;». Ο Πέτρος απάντησε: «Μετανοήστε και βαφτιστείτε, ο καθένας σας, στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρεση των αμαρτιών σας. Και θα λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματος ». (Εδ. 36-39) ... Όσοι δέχθηκαν το μήνυμά του βαφτίστηκαν και περίπου τρεις χιλιάδες προστέθηκαν στον αριθμό τους εκείνη την ημέρα.» (εδ. 41) ... Αφοσιώθηκαν στη διδασκαλία των αποστόλων και στους κοινωνία, στο σπάσιμο του άρτου και στην προσευχή (Εδ. 42-43)

Όλοι έχουμε την ίδια επιλογή. Θα δεχθούμε το μήνυμα του Χριστού για τη συμφιλίωση ή θα το απορρίψουμε; Κάποιοι απέρριψαν το μήνυμα αλλά περίπου 3.000 το δέχτηκαν και έκαναν τα εξής:

• Άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου - Ο Χριστός είχε σταυρωθεί,

αναστήθηκε και αναλήφθηκε πίσω στον Πατέρα.

- Καταδικάστηκαν για την αμαρτία.
- Ρώτησαν "τι να κάνουμε;"
- Όσοι δέχτηκαν το μήνυμα του Ευαγγελίου:
 - c. Μετάνιωσε
 - d. Βυθίστηκαν στο όνομα του Ιησού για άφεση αμαρτιών

ντο. Έλαβε δώρο του Αγίου Πνεύματος

- Περίπου 3000 προστέθηκαν στον αριθμό τους, οι μαθητές του Ιησού.
- Αφοσιώθηκαν σε

ένα. Η διδασκαλία των Αποστόλων

σι. Υποτροφία

ντο. Σπάσιμο ψωμιού

ρε. Προσευχή

G A, B, D & E.	Να σημειωθεί ότι όλοι όσοι άκουσαν πήραν μια
H A, C, D & E.	απόφαση. Είτε δέχτηκαν είτε απέρριψαν το μήνυμα της
	συμφιλίωσης.
5. Is the Gospel available to all mankind?	Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς
True False	να ακούσει το Μήνυμα της Συμφιλίωσης - κάποιος θα
A Now Creation	μπορούσε να του δείξει προσωπικά το μήνυμα απευθείας
A New Creation Lesson 3	από τη Βίβλο, θα μπορούσε να μάθει διαβάζοντας τη Βίβλο ή επαληθεύοντας από τη Βίβλο την αλήθεια των
"Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the	μαθημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό, στο Διαδίκτυο.
old has passed away, behold, the new has come" (2	μασηματών στον Παγκοσμιο Ιστο, στο Διασικτου. Δεν φαίνεται να υπάρχει απαίτηση ένας μαθητής ή
Corinthians 5:17).	ακόλουθος του Χριστού να κάνει τη βύθιση, το βάπτισμα,
Death - The Old Self of Sin [Flesh or Earthly Man]	εφόσον βασίζεται σε μια σωτήρια πίστη, με βύθιση στο
You were taught, with regard to your former way of life,	νερό στο όνομα του Ιησού και για άφεση αμαρτιών.
to put off your old self, which is being corrupted by its	Ερωτήσεις
deceitful desires. (Ephesians 4:22)	1. Ποιο είναι το Μήνυμα της Συμφιλίωσης;
Do you not know that the wicked will not inherit the	Ένας θάνατος του Χριστού
kingdom of God? Do not be deceived: Neither the	Β Η επιστροφή του Χριστού στον Παράδεισο
sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male	Γ Η ταφή του Χριστού
prostitutes nor homosexual offenders nor thieves nor	Δ Ανάσταση του Χριστού
the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindlers	Ε Όλα τα παραπάνω
will inherit the kingdom of God. And that is what some	F Τίποτα από τα παραπάνω
of you were. But you were washed, you were sanctified,	
you were justified in the name of the Lord Jesus Christ	2. Τι έκαναν όλοι όσοι άκουσαν;
and by the Spirit of our God. (1 Corinthians 6:9-11)	Α Αποδέχτηκε το μήνυμα
• At one time we too were foolish, disobedient, deceived	Β Απέρριψε το μήνυμα
and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We	Γ Πήρε μια απόφαση
lived in malice and envy, being hated and hating one	
another. (Titus 3:3)	3. Αυτοί που δέχονται το μήνυμα
 The acts of the sinful nature are obvious: sexual 	Ένας έλαβε το δώρο του Αγίου Πνεύματος.
immorality, impurity and debauchery; idolatry and	Β μετανόησε.
witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish	Γ βυθίστηκαν.
ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness,	Δ όλα τα παραπάνω.
orgies, and the like. I warn you, as I did before, that	Ε κανένα από τα παραπάνω.
those who live like this will not inherit the kingdom of	
God. (Galatians 5:19-21)	4. Όσοι δέχτηκαν αφοσιώθηκαν
Burial - Of the Sinful Body	Ένας μαθαίνει περισσότερα για τον Ιησού και τις
Like a seed that is planted into the earth and rises a	διδασκαλίες Του.
different plant - so sinful man accepts the Word is buried	Β επιστρέφουν στους παλιούς τους φίλους και
into death of Christ and rises a new spiritual man to live a	γνωστούς.
different life.	Γ συναναστροφή με άλλους που είχαν
Or don't you know that all of us who were baptized into Christ large ways baptized into his death? We want	αποδεχτεί το μήνυμα.
Christ Jesus were baptized into his death? We were	D σπάζοντας ψωμί με άλλους που είχαν δεχτεί.
therefore buried with him through baptism into death in	Ε προσευχή.
order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new	F Όλα τα παραπάνω. G Α, Β, D & Ε.
life. (Romans 6:3-4)	H A, C, D & E.
• Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the	11 A, C, D & L.
old has gone, the new has come! (2 Corinthians 5:17)	 5. Είναι το Ευαγγέλιο διαθέσιμο σε όλη την ανθρωπότητα;
Neither circumcision nor un-circumcision means	Σωστό Λάθος
anything; what counts is a new creation. (Galatians 6:15)	
Resurrected - A New Creation [Spiritual Man]	Μια Νέα Δημιουργία
• For it is by grace you have been saved, through faith-and	Μάθημα 3
this not from yourselves, it is the gift of God- not by	«Γι' αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο

works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. (Ephesians 2:8-10)

- You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. (Ephesians 4:22-24)
- (We) have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. (Colossians 3:10)
- But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the
 desires of the flesh. For the desires of the flesh are
 against the Spirit, and the desires of the Spirit are
 against the flesh; for these are opposed to each other, to
 prevent you from doing what you would. (Galatians
 5:16-17)
- And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. (Colossians 3:17)
- But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. (Galatians 5:22-26)

Daily Living

- As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. (Ephesians 4:1-3).
- You must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, with a continual lust for more. (Ephesians 4:17-19)

Ephesians 4, 5, and 6 — daily living by the new creation:

- Be made new in the attitude of your minds
- Put off falsehood and speak truthfully to your neighbor
- In your anger do not sin
- Do not let the sun go down while you are still angry
- Steal no longer, but must work
- Do not let any unwholesome talk come out of your mouths
- Get rid of all bitterness, rage, brawling and slander, and every form of malice.
- Be kind and compassionate

δημιούργημα· το παλιό παρήλθε, ιδού, το νέο ήρθε» (Β Κορινθίους 5:17).

Θάνατος - Ο παλιός εαυτός της αμαρτίας [Σάρκα ή Γήινος Άνθρωπος]

- Διδάχτηκες, σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σου, να αποβάλλεις τον παλιό σου εαυτό, που διαφθείρεται από τις δόλιες επιθυμίες του. (Εφεσίους 4:22)
- Δεν ξέρετε ότι οι πονηροί δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; Μην εξαπατηθείτε: Ούτε οι σεξουαλικά ανήθικοι ούτε οι ειδωλολάτρες ούτε οι μοιχοί ούτε οι πόρνες ούτε οι ομοφυλόφιλοι παραβάτες ούτε οι κλέφτες ούτε οι άπληστοι ούτε οι μέθυσοι ούτε οι συκοφάντες ούτε οι απατεώνες θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Και αυτό ήσασταν κάποιοι από εσάς. Αλλά πλύθηκες, αγιάστηκες, δικαιώθηκες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας. (1 Κορινθίους 6:9-11)
- Κάποτε ήμασταν κι εμείς ανόητοι, ανυπάκουοι, εξαπατημένοι και σκλαβωμένοι από κάθε είδους πάθη και απολαύσεις. Ζούσαμε μέσα σε κακία και φθόνο, μισώντας και μισώντας ο ένας τον άλλον. (Τίτος 3:3)
- Οι πράξεις της αμαρτωλής φύσης είναι προφανείς: σεξουαλική ανηθικότητα, ακαθαρσία και ασέβεια. ειδωλολατρία και μαγεία. μίσος, διχόνοια, ζήλια, κρίσεις οργής, εγωιστικές φιλοδοξίες, διχόνοιες, φατρίες και φθόνος. μέθη, όργια και άλλα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως έκανα και πριν, ότι όσοι ζουν έτσι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. (Γαλάτες 5:19-21)

Ταφή - Του αμαρτωλού σώματος

Όπως ένας σπόρος που φυτεύεται στη γη και ανατέλλει ένα διαφορετικό φυτό - έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος δέχεται ότι ο Λόγος θάβεται στον θάνατο του Χριστού και ανασταίνει έναν νέο πνευματικό άνθρωπο για να ζήσει μια διαφορετική ζωή.

- Ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαφτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του; Ταφήκαμε λοιπόν μαζί του μέσω του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή. (Ρωμαίους 6:3-4)
- Επομένως, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο δημιούργημα. το παλιό έφυγε, το νέο ήρθε! (2 Κορινθίους 5:17)
- Ούτε η περιτομή ούτε η μη περιτομή σημαίνει τίποτα.
 αυτό που μετράει είναι μια νέα δημιουργία. (Γαλάτες 6:15)

Ανέστη- Μια Νέα Δημιουργία [Πνευματικός Άνθρωπος]

 Διότι με χάρη σώθηκες, μέσω πίστης -και αυτό όχι από τον εαυτό σου, είναι δώρο του Θεού- όχι με έργα, για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί. Διότι είμαστε έργο Θεού, δημιουργημένοι εν Χριστώ Ιησού για να κάνουμε

- Forgiving each other, just as in Christ God forgave you
- Live a life of love
- Among you there must not be:
 - a. A hint of sexual immorality
 - b. Any kind of impurity
 - c. Greed
 - d. Obscenity
 - e. Foolish talk
 - f. Coarse joking
- No immoral, impure or greedy person has any inheritance in the kingdom of God.
- Do not get drunk on wine
- Be filled with the Spirit
- Speak to one another with psalms, hymns and spiritual songs
- Sing and make music in your heart to the Lord
- Always giving thanks to God the Father
- Submit to one another out of reverence for Christ
- Wives, submit to your husbands as to the Lord
- Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her
- Children, obey your parents in the Lord
- Honor your father and mother
- Fathers do not exasperate your children
- Slaves, obey your earthly masters with respect
- Masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them,

since you know that he who is both their Master and yours is in

heaven, and there is no favoritism with him

Titus 3:1-2

- Be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men
- Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes

Questions

1. A person coming into Christ becomes a new creation because:

A ___ God miraculously changed one's life.

B ___ The person resolved within themselves to become a

better person by changing their lifestyle.

C ____ There was a death to sin, a burial into Christ and God

resurrected the person as a new creation, spiritual body

2. God's grace, Christ the perfect sacrifice for sin, is free to

- καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για εμάς να κάνουμε. (Εφεσίους 2:8-10)
- Σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σου διδάχτηκες να αποβάλλεις τον παλιό σου εαυτό, που διαφθείρεται από τις δόλιες επιθυμίες του. να γίνεις νέος στη στάση του μυαλού σου. και να ενδυθούν τον νέο εαυτό, που δημιουργήθηκε για να είναι σαν τον Θεό με αληθινή δικαιοσύνη και αγιότητα. (Εφεσίους 4:22-24)
- (Εμείς) βάλαμε τον νέο εαυτό, που ανανεώνεται σε γνώση κατ' εικόνα του Δημιουργού του. (Κολοσσαείς 3:10)
- Αλλά λέω, να περπατάτε κατά το Πνεύμα, και να μην ικανοποιείτε τις επιθυμίες της σάρκας. Διότι οι επιθυμίες της σάρκας είναι κατά του Πνεύματος, και οι επιθυμίες του Πνεύματος είναι κατά της σάρκας. γιατί αυτά είναι αντίθετα μεταξύ τους, για να σας εμποδίσουν να κάνετε αυτό που θα θέλατε. (Γαλάτες 5:16-17)
- Και ό,τι κι αν κάνετε, με λόγο ή με πράξη, κάντε τα πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας τον Θεό Πατέρα μέσω αυτού. (Κολοσσαείς 3:17)
- Αλλά ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η υπομονή, η καλοσύνη, η καλοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια πράγματα δεν υπάρχει νόμος. Όσοι ανήκουν στον Χριστό Ιησού έχουν σταυρώσει την αμαρτωλή φύση με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Εφόσον ζούμε με το Πνεύμα, ας συμβαδίζουμε με το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε αλαζονικοί, προκαλώντας και ζηλεύοντας ο ένας τον άλλον. (Γαλάτες 5:22-26)

Καθημερινή Διαβίωση

- Ως φυλακισμένος για τον Κύριο, λοιπόν, σας προτρέπω να ζήσετε μια ζωή αντάξια της κλήσης που έχετε λάβει.
 Να είστε εντελώς ταπεινοί και ευγενικοί. να είστε υπομονετικοί, να αντέχετε ο ένας τον άλλον στην αγάπη. Κάντε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσετε την ενότητα του Πνεύματος μέσω του δεσμού της ειρήνης. (Εφεσίους 4:1-3).
- Δεν πρέπει πλέον να ζείτε όπως οι Εθνικοί, στη ματαιότητα της σκέψης τους. Είναι σκοτεινιασμένοι στην κατανόησή τους και χωρίζονται από τη ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει μέσα τους λόγω της σκλήρυνσης της καρδιάς τους. Έχοντας χάσει κάθε ευαισθησία, έχουν παραδοθεί στον αισθησιασμό για να επιδίδονται σε κάθε είδους ακαθαρσία, με μια συνεχή επιθυμία για περισσότερα. (Εφεσίους 4:17-19)

Εφεσίους 4, 5 και 6 — καθημερινή ζωή από τη νέα δημιουργία:

- Γίνετε νέοι στη στάση του μυαλού σας
- Αποβάλετε το ψέμα και μιλήστε με ειλικρίνεια στον διπλανό σας
- Στο θυμό σου μην αμαρτάνεις

all but man is free to accept or reject based on his faith or lack of faith.
True False
3. An individual can lose all sensitivity to what is right, pure and just.
True False
True Taise
4. A new Christian, new creation, can continue to live as
before one's death to sin, burial with Christ and
resurrection as a new creation.
True False
5. It is impossible for people to lose their sensitivity to
sensuality?
True False

Benefits of Being In Christ

Lesson 4

Previous studies have shown we must change our lifestyle from rebellion to righteousness. We must believe the Gospel message - the crucified and resurrected Christ. We must obey that message to be in Him because it is in Him and through Him, we have redemption and are reconciled to God.

"He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment-to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ." (Ephesians 1:5-10)

"For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves but for him who died for them and was raised again. So, from now on we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation." (2 Corinthians 5:14-19)

"What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means! We died to sin; how can we live in it any longer? Or don't you know that all of

- Μην αφήνετε τον ήλιο να δύει ενώ είστε ακόμα θυμωμένοι
- Μην κλέβετε πια, αλλά πρέπει να δουλέψετε
- Μην αφήνετε κανένα κακό λόγο να βγαίνει από το στόμα σας
- Απαλλαγείτε από κάθε πικρία, οργή, καυγάδες και συκοφαντίες, και κάθε μορφή κακίας.
- Να είστε ευγενικοί και συμπονετικοί
- Συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως εν Χριστώ ο Θεός σας συγχώρεσε
- Ζήστε μια ζωή με αγάπη
- Ανάμεσά σας δεν πρέπει να υπάρχουν:
 - g. Ένας υπαινιγμός σεξουαλικής ανηθικότητας
 - h. Κάθε είδους ακαθαρσία
 - i. Απληστία
 - j. Αισχρότητα
 - k. ανόητη κουβέντα
 - Ι. Χοντροκομμένο αστείο
- Κανένας ανήθικος, ακάθαρτος ή άπληστος άνθρωπος δεν έχει καμία κληρονομιά στη βασιλεία του Θεού.
- Μην μεθύσετε από το κρασί
- Γεμίστε με το Πνεύμα
- Μιλήστε ο ένας στον άλλο με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά τραγούδια
- Τραγουδήστε και κάντε μουσική στην καρδιά σας στον Κύριο
- Πάντα ευχαριστώντας τον Θεό Πατέρα
- Υποταθείτε ο ένας στον άλλον από ευλάβεια για τον Χριστό
- Γυναίκες, υποταχθείτε στους συζύγους σας όπως στον Κύριο
- Σύζυγοι, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία και παραδόθηκε για αυτήν
- Παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω
- Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου
- Οι πατέρες μην εξοργίζουν τα παιδιά σας
- Δούλοι, υπακούτε με σεβασμό στους επίγειους αφέντες σας
- Αφέντη, φέρεστε στους δούλους σας με τον ίδιο τρόπο.
 Μην τους απειλείτε,

αφού ξέρεις ότι αυτός που είναι και ο Κύριός τους και ο δικός σου είναι μέσα

παράδεισο, και δεν υπάρχει ευνοιοκρατία μαζί του

Τίτος 3:1-2

- Να είστε υποταγμένοι σε άρχοντες και αρχές, να είστε υπάκουοι, να είστε έτοιμοι να κάνετε ό,τι είναι καλό, να μην συκοφαντείτε κανέναν, να είστε ειρηνικοί και προσεκτικοί και να δείχνετε αληθινή ταπεινοφροσύνη προς όλους τους ανθρώπους
- Τέλος, να είστε δυνατοί στον Κύριο και στη δυνατή δύναμή του. Φορέστε την πλήρη πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να πάρετε τη θέση σας ενάντια στα σχέδια

us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin because anyone who has died has been freed from sin." (Romans 6:1-7)

"See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. In him you were also circumcised, in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men but with the circumcision done by Christ, having been buried with him in baptism and raised with him through your faith in the power of God, who raised him from the dead." (Colossians 2:8-12)

Perhaps the best benefit of being with Christ is when all stand before the judgment seat of God, the righteous have Jesus as their advocate!

Questions

baptism and

1.	when someone crucities his old self with Christ, he is
	united with Him by death of his sin, having the
	assurance of eternal life and being united with Him in
	His resurrection.
	_

True	False
2. Where is re	demption found?
Α	Only Faith in Christ
В	_ Prayer asking for redemption
C	_The blood of Christ
Α	one become a new creation? _ When one believes Christ is their savior _ When one gets into Christ by the burial of
baptism	
C	_ When resurrected following physical death
D	_ A & C
E	_ A & B
F	_B & C

4. People who have died to sin, been buried in water

True _____ False _____

5. Where does the fullness of Deity dwell?

resurrected to a new spiritual life are united with Christ.

του διαβόλου

Ερωτήσεις

1. Ένα άτομο που έρχεται στον Χριστό γίνεται νέο δημιούργημα γιατί:

Ένας ___ Ο Θεός άλλαξε τη ζωή κάποιου ως εκ θαύματος. Β ___ Το άτομο αποφάσισε μέσα του να γίνει α

καλύτερος άνθρωπος αλλάζοντας τον τρόπο ζωής του. Γ ____ Υπήρχε ένας θάνατος στην αμαρτία, μια ταφή στον Χριστό και τον Θεό

ανέστησε το άτομο ως νέο δημιούργημα, πνευματικό σώμα

2. Η χάρη του Θεού, ο Χριστός η τέλεια θυσία για την αμαρτία, είναι δωρεάν σε όλους, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποδεχτεί ή να απορρίψει με βάση την πίστη του ή την έλλειψη πίστης.

Σωστό Λάθος _____

3. Ένα άτομο μπορεί να χάσει κάθε ευαισθησία για το τι είναι σωστό, αγνό και δίκαιο.

Σωστό Λάθος _____

4. Ένας νέος Χριστιανός, νέα δημιουργία, μπορεί να συνεχίσει να ζει όπως πριν από τον θάνατο του στην αμαρτία, την ταφή με τον Χριστό και την ανάσταση ως νέα δημιουργία.

Σωστό Λάθος

6. Είναι αδύνατο οι άνθρωποι να χάσουν την ευαισθησία τους στον αισθησιασμό; Σωστό Λάθος ____

Οφέλη από το να είσαι εν Χριστώ

Μάθημα 4

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας από εξέγερση σε δικαιοσύνη. Πρέπει να πιστέψουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου - τον σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό. Πρέπει να υπακούμε σε αυτό το μήνυμα για να είμαστε μέσα Του γιατί είναι μέσα Του και μέσω Αυτόν, έχουμε λύτρωση και συμφιλιωνόμαστε με τον Θεό. «Μας προόρισε να υιοθετηθούμε ως γιοι του μέσω του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την ευχαρίστηση και τη θέλησή του προς έπαινο της ένδοξης χάρης του, που μας έδωσε δωρεάν σε Αυτόν που αγαπά. τη συγχώρεση των αμαρτιών, σύμφωνα με τον πλούτο της χάριτος του Θεού που μας χάρισε με κάθε σοφία και κατανόηση και μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του σύμφωνα με την ευχαρίστησή του, που σκόπευε να τεθεί εν Χριστώ σε ισχύ όταν οι καιροί θα έχουν φτάσει στην ολοκλήρωσή τους - να συγκεντρωθούν όλα τα πράγματα στον ουρανό και στη γη κάτω από ένα κεφάλι, ακόμη και τον Χριστό».

A	Bible
В	Christ
C.	Apostles

Devoured by Desires

Lesson 5

Paul in Romans states that the Gospel is the power of God unto salvation (1:16), that faith comes from hearing or reading in such a way that the word of God is understood. (10:17) When we obey God's Word we die to sin. "... We died to sin; how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." (Romans 6:2-4) This is the seed analogy. A seed must be planted, germinate and push up through the soil before it can become a glorious plant. As the plant continues to grow it may face many trials; for example, storms, flood, drought, fire, disease, bugs, birds, animals and man. Some plants may not be damaged at all while others may become deformed, broken down, eaten or cease to mature and die. As with plants, unpleasant things happen to Christians and they too may become deformed, broken down, devoured or just cease to mature and die as shown in the following scriptures.

"Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." (1 Peter 5:8)

"Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel." (Colossians 1:21-23)

"See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ." (Colossians 2:8)

"Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you for the prize. Such a person goes into great detail about what he has seen, and his unspiritual mind puffs him up with idle notions. He has lost connection with the Head." (Colossians 2:18-19a) "All over the world this gospel is bearing fruit and growing, just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf." (Colossians 1:6-7) "Holding on to faith and a good conscience. Some have rejected these and so have shipwrecked their faith. Among

(Εφεσίους 1:5-10)

«Γιατί η αγάπη του Χριστού μας αναγκάζει, γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας πέθανε για όλους, και άρα όλοι πέθαναν. Και πέθανε για όλους, ώστε όσοι ζουν να μην ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε για αυτούς και αναστήθηκε. Έτσι, από τώρα και στο εξής δεν θεωρούμε κανέναν από κοσμική άποψη. Αν και κάποτε θεωρούσαμε τον Χριστό έτσι, δεν το κάνουμε πια. Επομένως, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο δημιούργημα· το παλιό έχει φύγει, ήρθε το νέο! Όλα αυτά είναι από τον Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του μέσω του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης: ότι ο Θεός συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτό του εν Χριστώ, χωρίς να υπολογίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων εναντίον τους. Και έχει δεσμευτεί σε εμάς το μήνυμα της συμφιλίωσης». (2 Κορινθίους 5:14-19) "Τι να πούμε, λοιπόν; Θα συνεχίσουμε να αμαρτήσουμε για να αυξηθεί η χάρη; Σε καμία περίπτωση! Πεθάναμε για την αμαρτία, πώς μπορούμε να ζούμε πια μέσα σε αυτήν; ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαφτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του;Εμείς λοιπόν θάφτηκαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή. ενωμένοι μαζί του έτσι στο θάνατό του, σίγουρα θα ενωθούμε και εμείς μαζί του στην ανάστασή του. Γιατί ξέρουμε ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του για να εξαλειφθεί το σώμα της αμαρτίας και να μην είμαστε πλέον σκλάβοι της αμαρτίας γιατί όποιος έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία». (Ρωμαίους 6:1-7)

«Προσέξτε να μη σας αιχμαλωτίσει κανείς μέσω της κούφιας και απατηλής φιλοσοφίας, η οποία εξαρτάται από την ανθρώπινη παράδοση και τις βασικές αρχές αυτού του κόσμου και όχι από τον Χριστό. Διότι στον Χριστό όλη η πληρότητα της Θεότητας ζει σε σωματική μορφή, και σας έχει δοθεί πληρότητα στον Χριστό, ο οποίος είναι το κεφάλι πάνω σε κάθε δύναμη και εξουσία. Σε αυτόν περιτομήκατε επίσης, με την αποβολή της αμαρτωλής φύσης, όχι με περιτομή που έγινε από τα χέρια των ανθρώπων, αλλά με την περιτομή που έκανε ο Χριστός, έχοντας ταφεί μαζί του στο βάπτισμα και αναστηθήκατε μαζί του μέσω της πίστης σας στο δύναμη του Θεού, που τον ανέστησε από τους νεκρούς.» (Κολοσσαείς 2:8-12).

Ίσως το καλύτερο όφελος από το να είσαι με τον Χριστό είναι όταν όλοι στέκονται ενώπιον της δικαστικής έδρας του Θεού, οι δίκαιοι έχουν τον Ιησού ως συνήγορό τους! Ερωτήσεις

1. Όταν κάποιος σταυρώνει τον παλιό του εαυτό με τον Χριστό, ενώνεται μαζί Του με θάνατο της αμαρτίας του, έχοντας τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής και ενωμένος μαζί Του στην ανάστασή Του.

them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme." (1 Timothy 1:19-20)

"The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth." (1 Timothy 4:1-3)

"For the love of money is a root of all kinds of evil. <u>Some people</u>, eager for money, <u>have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs</u>." (1 Timothy 6:10)

"Timothy, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed and in so doing have wandered from the faith." (1 Timothy 6:20-21)

"Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have wandered away from the <u>truth</u>. They say that the resurrection has already taken place." (2 Timothy 2:16-18)

"For Demas, because he loved this world, has deserted me." (2 Timothy 4:10)

"For there are many rebellious people, mere talkers and deceivers, especially those of the circumcision group. They must be silenced, because they are ruining whole households by teaching things they ought not to teachand that for the sake of dishonest gain." (Titus 1:10-11) "I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel." (Galatians 1:6)

"If, while we seek to be justified in Christ, it becomes evident that we ourselves are sinners, does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not!" (Galatians 2:17) "You are observing special days and months and seasons and years! I

fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you." (Galatians 4:10-11)

"Mark my words! I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all.

Again I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ; you have fallen away from grace."

(Gal. 5:2-4)

"You were running a good race. Who cut in on you and kept you from obeying the truth?" (Galatians 5:7) What good is it, my brothers, if a man claims to have faith

2ωστο Λασσς
2. Πού βρίσκεται η λύτρωση;
Μια Μόνο Πίστη στον Χριστό
Β Προσευχή που ζητά λύτρωση
Γ Το αίμα του Χριστού
3. Πώς γίνεται κανείς νέα δημιουργία;
Α Όταν κάποιος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο
σωτήρας του
B Όταν κάποιος εισέλθει στον Χριστό με την ταφή του βαπτίσματος
Γ Όταν αναστήθηκε μετά από φυσικό θάνατο
Δ A & C
E A & B
F B & C
4. Άνθρωποι που έχουν πεθάνει για την αμαρτία, έχουν
ταφεί σε νερό βάπτισμα και
αναστημένοι σε μια νέα πνευματική ζωή ενώνονται με
τον Χριστό.
Σωστό Λάθος
5. Πού κατοικεί η πληρότητα της Θεότητας;
Α Βίβλος
Β Χριστ
Γ Απόστολοι

Καταβροχθισμένος από επιθυμίες

Μάθημα 5

Ο Παύλος στους Ρωμαίους αναφέρει ότι το Ευαγγέλιο είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία (1:16), ότι η πίστη προέρχεται από την ακρόαση ή την ανάγνωση με τέτοιο τρόπο ώστε ο λόγος του Θεού να γίνεται κατανοητός. (10:17) Όταν υπακούμε στον Λόγο του Θεού, πεθαίνουμε για την αμαρτία. "... Πεθάναμε για την αμαρτία· πώς μπορούμε να ζούμε πια σε αυτήν; ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του; Γι' αυτό θάφτηκαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στον θάνατο ώστε, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή». (Ρωμαίους 6:2-4) Αυτή είναι η αναλογία των σπόρων. Ένας σπόρος πρέπει να φυτευτεί, να βλαστήσει και να σπρώξει προς τα πάνω μέσα από το έδαφος για να μπορέσει να γίνει ένα ένδοξο φυτό. Καθώς το φυτό συνεχίζει να αναπτύσσεται μπορεί να αντιμετωπίσει πολλές δοκιμές. για παράδειγμα, καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασία, πυρκαγιές, ασθένειες, ζωύφια, πουλιά, ζώα και άνθρωπος. Μερικά φυτά μπορεί να μην καταστραφούν καθόλου, ενώ άλλα μπορεί να παραμορφωθούν, να διασπαστούν, να φαγωθούν ή να πάψουν να ωριμάζουν και να πεθάνουν. Όπως και με τα φυτά, δυσάρεστα πράγματα συμβαίνουν στους

but has no deeds? Can such faith save him?" (James 2:14) "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. (James 2:17)

"Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall," (2 Peter1:10) and by implication if you do not do these things you will fall.

"But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them-bringing swift destruction on themselves." (2 Peter2:1)

"Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position." (2 Peter 3:17)

"These men are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm-shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind; autumn trees, without fruit and uprooted-twice dead." (Jude 12)

Jude clearly states others were devoured. "Though you already know all this, I want to remind you that the Lord delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their own home-these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great Day." (Jude 5-7)

Questions

True

False

1. When Paul stated in Colossians that Christ would present Christians holy and blameless "provided that you continue in the faith" he left no doubt that those

who did not continue in the faith would not be presented holy and blameless. True False
 The disciple Demas, Paul's companion, deserted Paul and returned to his former worldly life. True False
3. Peter warned Christians to beware lest they be carried away from their secure position.
True False
4. Even angels were carried away leaving their place and are being held in darkness until judgment. True False
5. The craving for money causes some to wander away from the faith.

Χριστιανούς και μπορεί επίσης να παραμορφωθούν, να διαλυθούν, να καταβροχθιστούν ή απλώς να πάψουν να ωριμάζουν και να πεθάνουν όπως φαίνεται στις ακόλουθες γραφές.

«Να είστε αυτοέλεγχοι και σε εγρήγορση. Ο εχθρός σου ο διάβολος τριγυρνά σαν λιοντάρι που βρυχάται αναζητώντας κάποιον να καταβροχθίσει.» (1 Πέτρου 5:8). «Κάποτε αποξενωθήκατε από τον Θεό και ήσασταν εχθροί στο μυαλό σας εξαιτίας της κακής συμπεριφοράς σας. Τώρα όμως σας συμφιλίωσε με το φυσικό σώμα του Χριστού μέσω του θανάτου για να σας παρουσιάσει άγιο στα μάτια του, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορίες, αν συνεχίσετε στην πίστη σας, σταθεροί και σταθεροί, χωρίς να κινηθείτε από την ελπίδα που εκφράζεται στο ευαγγέλιο». Κολοσσαείς 1:21-23)

«Προσέξτε να μη σας αιχμαλωτίσει κανείς μέσω της κούφιας και απατηλής φιλοσοφίας, η οποία εξαρτάται από την ανθρώπινη παράδοση και τις βασικές αρχές αυτού του κόσμου και όχι από τον Χριστό» (Κολοσσαείς 2:8).

«Μην αφήσετε κανέναν που απολαμβάνει την ψεύτικη ταπεινοφροσύνη και τη λατρεία των αγγέλων να σας αποκλείσει για το έπαθλο. Ένα τέτοιο άτομο κάνει πολλές λεπτομέρειες για αυτό που έχει δει, και το μη πνευματικό μυαλό του τον φουσκώνει με άσκοπες ιδέες. Έχει χάσει τη σύνδεση με το Κεφάλι.» (Κολοσσαείς 2:18-19α) «Σε όλο τον κόσμο αυτό το ευαγγέλιο καρποφορεί και μεγαλώνει, όπως ακριβώς κάνει ανάμεσά σας από την ημέρα που το ακούσατε και κατανοήσατε τη χάρη του Θεού σε όλη της την αλήθεια. Το έμαθες από τον Επαφρά, τον αγαπητό συνδούλο μας, που είναι πιστός διάκονος του Χριστού για λογαριασμό μας.» (Κολοσσαείς 1:6-7). «Διατηρώντας την πίστη και την καλή συνείδηση. Μερικοί τα έχουν απορρίψει και έτσι ναυάγησαν την πίστη τους. Ανάμεσά τους είναι ο Υμέναιος και ο Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωσα στον Σατανά για να διδαχθούν να μην βλασφημούν.» (Α' Τιμόθεο 1:19-20).

«Το Πνεύμα λέει ξεκάθαρα ότι σε μεταγενέστερους καιρούς κάποιοι θα εγκαταλείψουν την πίστη και θα ακολουθήσουν παραπλανητικά πνεύματα και πράγματα που διδάσκονται από δαίμονες. Τέτοιες διδασκαλίες προέρχονται από υποκριτικούς ψεύτες, των οποίων οι συνειδήσεις έχουν μαγειρευτεί σαν με καυτό σίδερο. Απαγορεύουν στους ανθρώπους να παντρεύονται και τους διατάσσουν να απέχουν από ορισμένες τροφές, τις οποίες ο Θεός δημιούργησε για να γίνονται δεκτοί με ευχαριστία από εκείνους που πιστεύουν και γνωρίζουν την αλήθεια.» (Α' Τιμόθεο 4:1-3).

«Γιατί η αγάπη για το χρήμα είναι η ρίζα κάθε είδους κακού. Μερικοί άνθρωποι, ανυπόμονοι για χρήματα, έχουν περιπλανηθεί από την πίστη και διαπέρασαν τον εαυτό τους με πολλές θλίψεις.» (Α' Τιμόθεο 6:10). «Τίμοθεε, φύλαξε ό,τι σου έχει εμπιστευτεί.

Spiritual Clothing

Lesson 6

Those who have been buried into Christ through immersion in water upon hearing and believing Jesus is the Son of God, the perfect sacrifice for sin, have been added into His Body, that is, to the Church He established. "You are all sons of God through faith in Christ Jesus, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ." (Galatians 3:26-27)

It is imperative we become more like Him.

We must study to learn and understand the apostles' teaching, their letters and epistles, which the Holy Spirit of God guided them to write. We are now the Church, the sanctified, or those called out of sin to obedience, or simply the Body. It is by the things we wear or put on (not meaning material clothes but way of living) that the world will know we are His disciples.

The leaders of the Jews questioned Jesus "'Teacher, which is the greatest commandment in the Law?' Jesus replied: 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." (Matthew 22:36-40) Jesus also stated in John 13:34 "A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another."

A life based upon love, first of God, then of man, will always seek to do good things, to serve rather than aiming for power, prestige, wealth or fame. Paul gives us a good list in Colossians 3:12-17. "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him."

Also, in Galatians 5:22-26 "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other."

Απομακρυνθείτε από την άθεη φλυαρία και τις αντίθετες ιδέες αυτού που λανθασμένα αποκαλείται γνώση, που μερικοί ομολογούν και με αυτόν τον τρόπο έχουν περιπλανηθεί από την πίστη.» (Α΄ Τιμόθεο 6:20-21). «Αποφύγετε τις άθεες φλυαρίες, γιατί όσοι επιδίδονται σε αυτήν θα γίνονται όλο και πιο ασεβείς. Η διδασκαλία τους θα εξαπλωθεί σαν γάγγραινα. Ανάμεσά τους ο Υμέναιος και ο Φιλήτος, που έχουν περιπλανηθεί μακριά από την αλήθεια. Λένε ότι η ανάσταση έχει ήδη γίνει.» (Β΄ Τιμόθεο 2:16-18).

«Διότι ο Δημάς, επειδή αγάπησε αυτόν τον κόσμο, με εγκατέλειψε». (2 Τιμόθεο 4:10)

«Γιατί υπάρχουν πολλοί επαναστάτες, απλοί ομιλητές και απατεώνες, ειδικά εκείνοι της ομάδας της περιτομής. Πρέπει να φιμωθούν, γιατί καταστρέφουν ολόκληρα νοικοκυριά διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει να διδάσκουν - και αυτό για χάρη του ανέντιμου κέρδους.» (Τίτος 1:10-11).

«Είμαι έκπληκτος που εγκαταλείπετε τόσο γρήγορα αυτόν που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και στρέφεστε σε ένα διαφορετικό ευαγγέλιο» (Γαλάτες 1:6).

«Αν, ενώ επιζητούμε να δικαιωθούμε εν Χριστώ, γίνει φανερό ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αμαρτωλοί, σημαίνει αυτό ότι ο Χριστός προωθεί την αμαρτία; Απολύτως όχι!» (Γαλάτες 2:17)

«Παρατηρείτε ειδικές μέρες και μήνες και εποχές και χρόνια! Εγώ

φοβάσαι για σένα, μήπως σπατάλησα τις προσπάθειές μου για σένα.» (Γαλάτες 4:10-11).

"Σημείωσε τα λόγια μου! Εγώ, ο Παύλος, σας λέω ότι αν αφήσετε τον εαυτό σας να περιτμηθεί, ο Χριστός δεν θα έχει καμία αξία για εσάς. Και πάλι δηλώνω σε κάθε άνθρωπο που αφήνει τον εαυτό του να περιτμηθεί ότι είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε ολόκληρο τον νόμο. Εσείς που προσπαθείτε να δικαιωθείτε με νόμο έχετε αποξενωθεί από τον Χριστό. έχεις ξεφύγει από τη χάρη» (Γαλ. 5:2-4).

«Έτρεχες έναν καλό αγώνα. Ποιος σε ενόχλησε και σε εμπόδισε να υπακούς στην αλήθεια;» (Γαλάτες 5:7) Τι ωφελεί, αδελφοί μου, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει πράξεις; Μπορεί μια τέτοια πίστη να τον σώσει;» (Ιακώβου 2:14)

«Κατά τον ίδιο τρόπο, η πίστη από μόνη της, αν δεν συνοδεύεται από δράση, είναι νεκρή. (Ιακώβου 2:17) «Γι' αυτό, αδέρφια μου, να είστε ακόμη πιο πρόθυμοι να εξασφαλίσετε την κλήση και την εκλογή σας. Διότι αν κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν θα πέσετε ποτέ» (Β' Πέτρου 1:10) και υπονοούμενα, αν δεν τα κάνετε αυτά, θα πέσετε.

"Αλλά υπήρχαν και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, όπως θα υπάρχουν ψεύτικοι δάσκαλοι ανάμεσά σας. Θα εισαγάγουν κρυφά καταστροφικές αιρέσεις, αρνούμενοι ακόμη και τον κυρίαρχο Κύριο που τους αγόρασε -

"You were taught, with regard to your former way of life, φέρνοντας γρήγορη καταστροφή στον εαυτό τους." (2 to put off your old self, which is being corrupted by its Πέτρου 2:1) deceitful desires; to be made new in the attitude of your «Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, αφού το γνωρίζετε ήδη αυτό, minds; and to put on the new self, created to be like God να προσέχετε, ώστε να μην παρασυρθείτε από την πλάνη in true righteousness and holiness." (Ephesians 4:22-24) των ανόμων και πέσετε από την ασφαλή σας θέση» (Β΄ In Galatians 5:19-21 Paul identifies some things not to do Πέτρου 3:17). or become "The acts of the sinful nature are obvious: «Αυτοί οι άντρες είναι ελαττώματα στις εορταστικές sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and γιορτές σας, τρώνε μαζί σας χωρίς τον παραμικρό witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish διστακτικό βοσκό που τρέφονται μόνο οι ίδιοι. Είναι ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, σύννεφα χωρίς βροχή, που τα φυσάει ο άνεμος. orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those φθινοπωρινά δέντρα, χωρίς καρπούς και ξεριζωμένα - δύο who live like this will not inherit the kingdom of God." φορές νεκρά.» (Ιούδα 12) Ο Τζουντ δηλώνει ξεκάθαρα ότι άλλοι καταβροχθίστηκαν. Finally, John makes it very clear in Revelation 21:8 "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the «Μολονότι τα γνωρίζετε ήδη όλα αυτά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο Κύριος ελευθέρωσε τον λαό του από sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars - their place will be in the fiery lake of την Αίγυπτο, αλλά αργότερα κατέστρεψε εκείνους που burning sulfur. This is the second death." δεν πίστευαν. Και οι άγγελοι που δεν κράτησαν τις θέσεις Paul tells us what to remove to remove from our life and εξουσίας τους, αλλά εγκατέλειψαν το δικό τους σπίτι how to live the spiritual life. "Therefore, each of you must αυτοί έχει κρατηθεί στο σκοτάδι, δεμένος με αιώνιες put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for αλυσίδες για κρίση τη μεγάλη Ημέρα». (Ιούδα 5-7) we are all members of one body. 'In your anger do not sin': Ερωτήσεις Do not let the sun go down while you are still angry, and 1. Όταν ο Παύλος δήλωσε στους Κολοσσαείς ότι ο Χριστός do not give the devil a foothold. He who has been stealing θα παρουσίαζε τους Χριστιανούς αγίους και άμεμπτους must steal no longer, but must work, doing something «υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσετε στην πίστη», useful with his own hands, that he may have something to δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι όσοι δεν συνέχιζαν στην πίστη δεν θα παρουσιάζονταν άγιοι και άμεμπτοι. share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for Σωστό Λάθος _ building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit 3. Ο μαθητής Δημάς, ο σύντροφος του Παύλου, of God, with whom you were sealed for the day of εγκατέλειψε τον Παύλο και επέστρεψε στην redemption." (Ephesians 4:25-30) προηγούμενη εγκόσμια ζωή του. Having been reconciled to God by obedience to His Σωστό Λάθος _____ message and putting on things pleasing to Him we grow more like Him. 3. Ο Πέτρος προειδοποίησε τους Χριστιανούς να προσέχουν μήπως παρασυρθούν Questions 1. According to Jesus the two greatest commandments are από την ασφαλή τους θέση. to love God and to love one's fellowman. Σωστό Λάθος _ True _____ False _____ 4. Ακόμη και άγγελοι παρασύρθηκαν εγκαταλείποντας 2. What binds everything together in perfect unity? τον τόπο τους και κρατούνται στο σκοτάδι μέχρι την A ___ Faith κρίση. B ___ Hope Σωστό Λάθος _____ C ___ Love 5. Η λαχτάρα για χρήματα κάνει μερικούς να απομακρυνθούν από την πίστη. 3. Christians who walk by the Spirit A ____ are not self-conceited. Σωστό Λάθος _____ B ____ do not provoke another. C ____ do not envy. Πνευματική Ενδυμασία D ___ both B and C. Μάθημα 6 E ___ all the above. 4. Christians in Galatia were warned they would not enter

the Kingdom of Heaven if they participated in the

Όσοι έχουν ταφεί στον Χριστό μέσω της βύθισης στο νερό όταν άκουσαν και πίστευαν ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, η τέλεια θυσία για την αμαρτία, έχουν προστεθεί στο Σώμα Του, δηλαδή στην Εκκλησία που ίδρυσε. «Είστε

works of the fiesti.
True False
 5. To whom was the apostle Paul referring when he said put away falsehood, don't steal anymore, speak no evil and do not grieve the Holy Spirit? A Christians B Non-Christian
DNon-christian

Functions - Within the Spiritual Body

warks of the flesh

Lesson 7

All who have obeyed from the heart the message of reconciliation have put on Christ and have

- 1. died to sin
- 2. been buried or immersed in water (baptism)
- 3. been raised a new being
- 4. been added to the Body of Christ and are in Him, in Christ

5.

As disciples of Christ, we constitute a spiritual body and just like the human body there are many functions the body must perform if it is to grow. All activity must be functioning in unity for the body to be effective and efficient, therefore all parts of the body do not do the same thing. "For as in one body we have many members, and all the members do not have the same function so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another." (Romans 12:4-5) Paul, while in prison, provided insight into spiritual gifts when he wrote "I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling; one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift." (Ephesians 4:1-6)

"And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of ministry [serving (rd)], for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head — Christ — from whom the whole body, joined and knit together by what every joint

όλοι υιοί του Θεού μέσω της πίστης στον Χριστό Ιησού, γιατί όλοι εσείς που βαπτιστήκατε στον Χριστό έχετε ενδυθεί τον Χριστό». (Γαλάτες 3:26-27)

Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουμε περισσότερο σαν Αυτόν

Πρέπει να μελετήσουμε για να μάθουμε και να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των αποστόλων, τις επιστολές και τις επιστολές τους, τις οποίες το Άγιο Πνεύμα του Θεού τους καθοδήγησε να γράψουν. Είμαστε τώρα η Εκκλησία, οι αγιασμένοι ή αυτοί που καλούνται από αμαρτία στην υπακοή, ή απλώς το Σώμα. Ο κόσμος θα καταλάβει ότι είμαστε μαθητές Του από τα πράγματα που φοράμε ή φοράμε (δεν σημαίνει υλικά ρούχα αλλά τρόπο ζωής).

Οι ηγέτες των Ιουδαίων ρώτησαν τον Ιησού: «Δάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον Νόμο;» Ο Ιησούς απάντησε: «Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το μυαλό». Αυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή και η δεύτερη είναι παρόμοια: «Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Όλος ο Νόμος και οι Προφήτες εξαρτώνται από αυτές τις δύο εντολές». (Ματθαίος 22:36-40) Ο Ιησούς δήλωσε επίσης στον Ιωάννη 13:34 «Μια νέα εντολή σας δίνω: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι πρέπει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον».

Μια ζωή που βασίζεται στην αγάπη, πρώτα στον Θεό και μετά στον άνθρωπο, θα επιδιώκει πάντα να κάνει καλά πράγματα, να υπηρετεί αντί να στοχεύει στη δύναμη, το κύρος, τον πλούτο ή τη φήμη. Ο Παύλος μας δίνει έναν καλό κατάλογο στα εδάφια Κολοσσαείς 3:12-17. «Γι' αυτό, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπητοί, ντυθείτε με συμπόνια, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και υπομονή. Υπομένετε ο ένας τον άλλον και συγχωρείτε ό,τι παράπονο έχετε ο ένας εναντίον του άλλου. Συγχωρήστε όπως σας συγχώρεσε ο Κύριος. όλες αυτές οι αρετές ντύνονται την αγάπη, που τις ενώνει όλες μαζί σε τέλεια ενότητα. Ας κυριαρχήσει στις καρδιές σας η ειρήνη του Χριστού, αφού ως μέλη ενός σώματος κληθήκατε σε ειρήνη. Και να είστε ευγνώμονες. Ας κατοικήσει μέσα σας ο λόγος του Χριστού πλουσιοπάροχα καθώς διδάσκετε και συμβουλεύετε ο ένας τον άλλον με κάθε σοφία, και καθώς τραγουδάτε ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά τραγούδια με ευγνωμοσύνη στις καρδιές σας προς τον Θεό.

Επίσης, στους Γαλάτες 5:22-26 "Αλλά ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια πράγματα δεν υπάρχει νόμος. Όσοι ανήκουν στον Χριστό Ο Ιησούς σταύρωσε την αμαρτωλή φύση με τα πάθη και τις επιθυμίες της. Εφόσον ζούμε με το Πνεύμα, ας συμβαδίσουμε με το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε αλαζονικοί, προκαλώντας και φθονώντας ο

supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love." (Ephesians 4:9-16) Perhaps the most crucial functions are never seen while others are always seen.

The spiritual body's functions listed below are from Romans 12:6-8:

- Prophecy, let us prophesy in proportion to our faith
- Service or ministry, let us use it in our serving or ministering
- He who teaches, in teaching
- He who exhorts, in exhortation
- He who gives or contributes, with liberality
- He who leads, with diligence
- Perform acts of mercy with cheerfulness

In performing these activities, we must continue to live a life pleasing to God. Romans 12 tells us how we are to live before God:

- Be genuine in Love.
- Hate what is evil, hold fast to what is good.
- Love one another with brotherly affection.
- Outdo one another in showing honor.
- Never lag in zeal, be aglow [fervent] with the Spirit, serve the Lord.
- Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
- Contribute to the needs of the saints, practice hospitality [take care of needs].
- Speak well of those who persecute you; bless and do not curse them.
- Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep
 - Live in harmony with one another; do not be haughty.
 - Associate with the lowly.
 - Never be conceited.
 - Repay no one evil for evil, but take thought for what is noble in the sight of all.
 - If possible, so far as it depends upon you, live peaceably with all.
 - Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God.
 - Do good things to your enemy for by so doing you will heap burning coals on his head.

From Ephesians 4:11-13 we see that in order to prepare His people for works of service to build up the body so it could mature and reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God He gave some to be:

- ° apostles
- ° prophets
- ° evangelists
- ° teaching pastors, shepherds, bishops or overseeing

ένας τον άλλον».

«Διδάχτηκες, σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο ζωής σου, να αποβάλεις τον παλιό σου εαυτό, που διαφθείρεται από τις δόλιες επιθυμίες του, να γίνεσαι νέος στη στάση του μυαλού σου και να ντυθείς τον νέο εαυτό σου, που δημιουργήθηκε. να είμαστε σαν τον Θεό με αληθινή δικαιοσύνη και αγιότητα». (Εφεσίους 4:22-24) Στο Γαλάτας 5:19-21 ο Παύλος προσδιορίζει ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε ή να γίνετε «Οι πράξεις της αμαρτωλής φύσης είναι προφανείς: σεξουαλική ανηθικότητα, ακαθαρσία και ασέβεια· ειδωλολατρία και μαγεία· μίσος, διχόνοια, ζήλια, κρίσεις οργής, εγωιστική φιλοδοξία, διχόνοιες, φατρίες και φθόνος, μέθη, όργια και παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως έκανα πριν, ότι όσοι ζουν έτσι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού».

Τέλος, ο Ιωάννης το κάνει πολύ σαφές στο εδάφιο Αποκάλυψη 21:8 «Αλλά οι δειλοί, οι άπιστοι, οι πονηροί, οι δολοφόνοι, οι σεξουαλικά ανήθικοι, όσοι ασκούν τις μαγικές τέχνες, οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες - η θέση τους θα είναι στην πύρινη λίμνη του καιόμενου θείου. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος».

Ο Παύλος μας λέει τι να αφαιρέσουμε για να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας και πώς να ζήσουμε την πνευματική ζωή. «Γι' αυτό, ο καθένας από εσάς πρέπει να αποβάλει το ψέμα και να μιλήσει με ειλικρίνεια στον πλησίον του, γιατί είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος. "Μην αμαρτάνετε στον θυμό σας": Μην αφήνετε τον ήλιο να δύει ενώ είστε ακόμα θυμωμένοι, και κάντε Μη δίνετε βάση στον διάβολο. Αυτός που κλέβει δεν πρέπει πια να κλέβει, αλλά πρέπει να εργάζεται, κάνοντας κάτι χρήσιμο με τα χέρια του, για να έχει κάτι να μοιραστεί με όσους έχουν ανάγκη. τα στόματά σας, αλλά μόνο ό,τι είναι χρήσιμο για την οικοδόμηση των άλλων σύμφωνα με τις ανάγκες τους, για να ωφελήσει αυτούς που ακούνε. Και μη λυπάστε το Άγιο Πνεύμα του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της λύτρωσης». (Εφεσίους 4:25-30)

Έχοντας συμφιλιωθεί με τον Θεό με την υπακοή στο μήνυμά Του και φορώντας πράγματα που Του αρέσουν, γινόμαστε περισσότερο σαν Αυτόν. Ερωτήσεις

1. Σύμφωνα με τον Ιησού, οι δύο μεγαλύτερες εντολές είναι να αγαπάς τον Θεό και να αγαπάς τον συνάνθρωπο.

Σωστό Λάθος	
-------------	--

\sim	_	,	,	/ 3	,
,	11	EMUNEL	τα παντα	σε τέλεια	EVIOTINTO
۷.		CVWVCL	ta marta	oc ichcia	cvotijta

Μια ___ Πίστη Β ___ Ελπίδα Γαρύφαλλο μπαχαρικό

3. Χριστιανοί που περπατούν κατά το Πνεύμα

watchmen	Οι δεν είναι αυταπάτες.
	Β μην προκαλείτε άλλον.
Therefore, in the Body of Christ we do not all perform the	Γ μη ζηλεύεις.
same functions but become servants, doing whatever	Δ και Β και Γ.
needs to be done and give honor to everyone not just to	Ε όλα τα παραπάνω.
those who have a more public function.	
Questions	4. Οι Χριστιανοί στη Γαλατία προειδοποιήθηκαν ότι δεν
God is the one who adds those who have put on Christ	θα έμπαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών αν
to the church Christ established	συμμετείχαν στα έργα της σάρκας.
	ουμμετειχάν στα εργά της σαρκάς. Σωστό Λάθος
True False	2ωστο Λασσς
2. The body of Christ has many functions to perform	5. Σε ποιον αναφερόταν ο απόστολος Παύλος όταν έλεγε
therefore each	απομάκρυνε το ψέμα, μην κλέβεις πια, μη λες κακό και
individual Christian must do every function.	μην λυπείς το Άγιο Πνεύμα;
True False	Α Χριστιανοί
2. Functions of anostles, prophets, evengelists, eversoing	Β Μη Χριστιανός
3. Functions of apostles, prophets, evangelists, overseeing	Λειτουργίας Μάσα στο Πιουμοτικό Σόμια
watchmen [or teaching pastors] are to	Λειτουργίες - Μέσα στο Πνευματικό Σώμα
A assign tasks or functions to every Christian.	Μάθημα 7
B prepare Christians for works of service to	Όλοι όσοι υπάκουσαν από καρδιάς στο μήνυμα της
mature them.	συμφιλίωσης έχουν φορέσει τον Χριστό και έχουν
	6. πέθανε στην αμαρτία
4. In order to reach unity in the church we must grow in	7. έχουν ταφεί ή βυθιστεί στο νερό (βάπτιση)
knowledge of the Word and do the works of the Body, the	8. ανατράφηκε ένα νέο ον
Church.	9. προστέθηκαν στο Σώμα του Χριστού και βρίσκονται
True False	σε Αυτόν, εν Χριστώ
	10.
5 Christians are servants of God, therefore we can select	Ως μαθητές του Χριστού, αποτελούμε ένα πνευματικό
what we want to do rather than do what our Master	σώμα και ακριβώς όπως το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν
needs to have done.	πολλές λειτουργίες που πρέπει να εκτελέσει το σώμα για
True False	να αναπτυχθεί. Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να
	λειτουργούν ενιαία για να είναι το σώμα αποτελεσματικό
Remaining Faithful	και αποδοτικό, επομένως όλα τα μέρη του σώματος δεν
Lesson 8	κάνουν το ίδιο πράγμα. «Επειδή, όπως σε ένα σώμα
Now I would remind you, brothers, of the gospel I	έχουμε πολλά μέλη, και όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια
preached to you, which you received, in which you stand,	λειτουργία, έτσι κι εμείς, αν και πολλοί, είμαστε ένα σώμα
and by which you are being saved, if you hold fast to the	εν Χριστώ, και ξεχωριστά μέλη το ένα του άλλου».
word I preached to you— unless you believed in vain. For I	(Ρωμαίους 12:4-5)
delivered to you as of first importance what I also	Ο Παύλος, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, έδωσε
received: that Christ died for our sins in accordance with	διορατικότητα για τα πνευματικά χαρίσματα όταν
the Scriptures, that he was buried, that he was raised on	έγραψε: «Εγώ, λοιπόν, ο αιχμάλωτος του Κυρίου, σε
the third day in accordance with the Scriptures, 1 Cor	παρακαλώ να περπατάς αντάξια της κλήσης με την οποία
15:14 ESV	κλήθηκες, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με
Once someone has:	μακροθυμία, υπομονή ο ένας τον άλλον με αγάπη,
A. Heard the Gospel Message that Jesus	προσπαθώντας να διατηρήσετε την ενότητα του
1. was God who came to earth in the flesh	Πνεύματος στον δεσμό της ειρήνης. Υπάρχει ένα σώμα και
2. was crucified on the cross for our sins – the atoning	ένα πνεύμα, όπως κληθήκατε με μια ελπίδα της κλήσης

σας, ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και

Πατέρας των πάντων, ο οποίος είναι υπεράνω πάντων,

και διαμέσου όλων, και μέσα σε όλους σας. Αλλά στον καθένα μας δόθηκε η χάρη κατά το μέτρο της δωρεάς του

«Και ο Ίδιος έδωσε μερικούς να γίνουν απόστολοι,

Χριστού». (Εφεσίους 4:1-6)

B. Responds to that message by:

sacrifice

1. believing He is the Son of God

3. was buried rising again on the third day

4. was seen by many who knew him best

- 2. repenting of all unrighteousness
- 3. changing one's way of life to one of godliness
- 4. dying to sin, leaving the sinful body in the grave of baptism
- C. Once someone hears and responds to the gospel, they are resurrected from the water of baptism, by the power of God, as a new creation. They become a child of God.

In Galatians 5:19-21 Paul identifies some things not to do or become "The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery; idolatry and witchcraft; hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy; drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God." Rest assured the Devil will use everything at his disposal to get you to return to your former way of life. Peter wrote "If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness, than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them." (2 Peter 2:20-21)

The apostle John also provided some insight when he wrote, "Anyone who claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness." (1 John 2:9)

"Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world - the cravings of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what he has and does comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." (1 John 2:15-17)

"Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no_murderer has eternal life in him." (1 John 3:15)

"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars-their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death." (Revelation 21:8)

"Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood." (Revelation 22:15)

When a Christian returns and remains in their former way of life, they are not better off, but worse. "They promise them freedom, while they themselves are slaves of depravity-for a man is a slave to whatever has mastered him. If they have escaped the corruption of the world by

μερικούς προφήτες, μερικούς ευαγγελιστές, και μερικούς ποιμένες και διδάσκαλους, για τον εξοπλισμό των αγίων για το έργο της διακονίας [υπηρεσία (δ)], για την οικοδόμηση του σώματος του Χριστού, μέχρι ερχόμαστε όλοι στην ενότητα της πίστης και της γνώσης του Υιού του Θεού, σε έναν τέλειο άνθρωπο, στο μέτρο του αναστήματος της πληρότητας του Χριστού· για να μην είμαστε πια παιδιά, πεταμένοι και κουβαλημένοι με κάθε άνεμο διδαχής, με την απάτη των ανθρώπων, με την πανουργία της δόλιας επιβουλής, αλλά, λέγοντας την αλήθεια με αγάπη, μπορεί να μεγαλώσει σε όλα σε Εκείνον που είναι το κεφάλι - ο Χριστός - από τον οποίο ολόκληρο το σώμα, ενώνονται και δένονται μεταξύ τους με ό,τι παρέχει κάθε άρθρωση, σύμφωνα με την αποτελεσματική εργασία με την οποία κάθε μέρος κάνει το μερίδιό του,προκαλεί ανάπτυξη του σώματος για την οικοδόμηση του εαυτού του στην αγάπη.» (Εφεσίους 4:9-

Ίσως οι πιο κρίσιμες λειτουργίες δεν φαίνονται ποτέ, ενώ άλλες φαίνονται πάντα.

Οι λειτουργίες του πνευματικού σώματος που αναφέρονται παρακάτω προέρχονται από το προς Ρωμαίους 12:6-8:

- Προφητεία, ας προφητεύσουμε ανάλογα με την πίστη μας
- Υπηρεσία ή διακονία, ας το χρησιμοποιήσουμε στην υπηρεσία ή τη διακονία μας
- Αυτός που διδάσκει, στη διδασκαλία
- Αυτός που προτρέπει, σε προτροπή
- Αυτός που δίνει ή συνεισφέρει, με φιλελευθερία
- Αυτός που οδηγεί, με επιμέλεια
- Κάνε πράξεις ελέους με ευθυμία

Εκτελώντας αυτές τις δραστηριότητες, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια ζωή ευάρεστη στον Θεό. Το προς Ρωμαίους 12 μας λέει πώς πρέπει να ζούμε ενώπιον του Θεού:

- Να είστε γνήσιοι στην αγάπη.
- Μισείτε το κακό, κρατήστε σταθερά το καλό.
- Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με αδελφική στοργή.
- Να ξεπερνάτε ο ένας τον άλλον δείχνοντας τιμή.
- Ποτέ μην υστερείτε σε ζήλο, να είστε φλογισμένοι με το Πνεύμα, να υπηρετείτε τον Κύριο.
- Να χαίρεσαι με την ελπίδα σου, να είσαι υπομονετικός στη θλίψη, να είσαι σταθερός στην προσευχή.
- Συνεισφέρετε στις ανάγκες των αγίων, εξασκήστε τη φιλοξενία [φροντίστε τις ανάγκες].
- Μίλα καλά για αυτούς που σε καταδιώκουν. ευλογείτε και μην τους καταριέστε.
- Χαίρε με αυτούς που χαίρονται, κλάψε με αυτούς που κλαίνε
 - Ζήστε σε αρμονία μεταξύ τους. μην είσαι

knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness, than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. Of them the proverbs are true: 'A dog returns to its vomit,' and, 'A sow that is washed goes back to her wallowing in the mud'." (2 Peter 2:19-22)

The Hebrew writer makes it clear that God has no pleasure in those who turn back. "So do not throw away your confidence; it will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. For in just a very little while, 'He who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him.' But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved." (Hebrews 10:35-39) It is not enough to just begin in the way of righteousness. One can turn back from a life in Christ to their former way, a life of sin. Look at the message given to seven Asian churches most of which were established a few years earlier by Paul:

Ephesus "...Yet I hold this against you: You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lamp stand from its place." (Revelation 2:4-5)

Smyrna "... Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you; the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life." (Revelation 2:10)

Pergamum "... I know where you live-where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, ... Nevertheless, I have a few things against you: ... Repent therefore! Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth." (Revelation 2:13, 14, 16)

Thyatira "... Nevertheless, I have this against you: You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. By her teaching she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols." (Revelation 2:20)

Sardis "... These are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds; you have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up! Strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God." (Revelation 3:1-2)

Philadelphia "... Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial

υπεροπτικός.

- Συναναστρέφεστε με τους ταπεινούς.
- Μην είσαι ποτέ αλαζονικός.
- Μην ανταποδώσετε σε κανέναν κακό αντί κακό, αλλά σκεφτείτε ό,τι είναι ευγενές στα μάτια όλων.
- Εάν είναι δυνατόν, στο βαθμό που εξαρτάται από εσάς, ζήστε ειρηνικά με όλους.
- Αγαπητοί, μην εκδικηθείτε ποτέ τον εαυτό σας, αλλά αφήστε το στην οργή του Θεού.
- Κάνε καλά πράγματα στον εχθρό σου γιατί με αυτόν τον τρόπο θα σωρεύσεις αναμμένα κάρβουνα στο κεφάλι του.

Από τα εδάφια Εφεσίους 4:11-13 βλέπουμε ότι για να προετοιμάσει το λαό Του για έργα υπηρεσίας για να οικοδομήσει το σώμα έτσι ώστε να μπορέσει να ωριμάσει και να φτάσει στην ενότητα στην πίστη και στη γνώση του Υιού του Θεού, έδωσε μερικούς να είναι:

- ° απόστολοι
- ° προφήτες
- ° ευαγγελιστές
- ° διδασκαλία ποιμένων, ποιμένων, επισκόπων ή επιβλέπων φρουρών

Επομένως, στο Σώμα του Χριστού δεν εκτελούμε όλοι τις ίδιες λειτουργίες, αλλά γινόμαστε υπηρέτες, κάνοντας ό,τι χρειάζεται και δίνουμε τιμή σε όλους όχι μόνο σε αυτούς που έχουν πιο δημόσια λειτουργία.

1. Ο Θεός είναι αυτός που προσθέτει αυτούς που έχουν

ενδυθεί τον Χριστό στην εκκλησία που ίδρυσε ο

Ερωτήσεις

Χριστός

Σω	υστό Λάθος
3.	Το σώμα του Χριστού έχει πολλές λειτουργίες να εκτελέσει, επομένως η καθεμία μεμονωμένος Χριστιανός πρέπει να κάνει κάθε λειτουργία.
Σα	υστό Λάθος

- 3. Τα καθήκοντα των αποστόλων, των προφητών, των ευαγγελιστών, της επίβλεψης φρουρών [ή της διδασκαλίας των ποιμένων] είναι να Ένας ____ αναθέτει καθήκοντα ή λειτουργίες σε κάθε Χριστιανό.
 Β ___ προετοιμάζει τους Χριστιανούς για έργα υπηρεσίας για να τους ωριμάσει.
- 4. Για να φτάσουμε στην ενότητα στην εκκλησία πρέπει να αυξηθούμε στη γνώση του Λόγου και να κάνουμε τα έργα του Σώματος, της Εκκλησίας. Σωστό Λάθος

that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth." (Revelation 3: 10)

Laodicea "... I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other! So, because you are lukewarm-neither hot nor cold-I am about to spit you out of my mouth." (Revelation 3: 15-16) Paul's advice is very timely: "So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall"! (1 Corinthians 10:12)

Questions

Peter tells us a Christian can become worse off than before one knew the way of righteousness. True False
 Paul warned the Galatian Christians that if they returned to the works of the flesh they would not inherit the Kingdom of Heaven. True False
3. John explains that a Christian can still be in darkness. True False
4. To whom is the wrath of God revealed? A Ungodly men B Wicked men C Men who suppress the truth D God is a God of love not a God of wrath E A, B & C
5. The world and the lust for it will pass away but the will of God lives forever.

Worship

Lesson 9

What Is Worship?

True _____ False _____

Misers appear to worship money and material things. But is this really worship? No, worship is expressed through trust, obedience and love in expressions and actions of honor and praise. It is not some repetitive practice, ritual.

- The patriarchs worshiped God by offering animal sacrifices.
- The Children of Israel worshipped by sacrificing animal without blemishes and offerings of finest grains and oil.
- God so loved the world **He gave** His only Son.
- Christ so loved that He offered to God His body as the only sacrifice to atone, remove or cleanse man of his sins.
- God accepted Christ's offering thus giving man the opportunity for forgiveness and reconciliation.
- This gift of forgiveness is available to all who accept by putting their trust and obedience in Him.

5 Οι Χριστιανοί είναι υπηρέτες του Θεού, επομένως μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε αντί να κάνουμε αυτό που χρειάζεται να έχει κάνει ο Κύριός μας. Σωστό Λάθος _____

Παραμένοντας πιστός

Μάθημα 8

Τώρα, αδελφοί, θα σας υπενθυμίσω το ευαγγέλιο που σας κήρυξα, το οποίο λάβατε, στο οποίο στέκεστε και μέσω του οποίου σώζεστε, αν κρατάτε σταθερά στον λόγο που σας κήρυξα—εκτός αν μάταια πιστέψατε . Διότι σας παρέδωσα ως πρώτης σημασίας αυτό που έλαβα επίσης: ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις Γραφές, ότι θάφτηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις Γραφές, 1 Κορ. 15:14 ESV Μόλις κάποιος έχει:

- Α. Άκουσε το Ευαγγελικό Μήνυμα ότι ο Ιησούς
- 1. ήταν ο Θεός που ήρθε στη γη κατά σάρκα
- 2. σταυρώθηκε στον σταυρό για τις αμαρτίες μας την εξιλεωτική θυσία
- 3. θάφτηκε ανασταλμένος την τρίτη ημέρα
- 4. τον είδαν πολλοί που τον γνώριζαν καλύτερα
- Β. Απαντάει σε αυτό το μήνυμα από:
 - 5. πιστεύοντας ότι είναι ο Υιός του Θεού
 - 6. μετάνοια για κάθε αδικία
 - 7. αλλαγή του τρόπου ζωής του σε έναν τρόπο ευσεβείας
 - 8. πεθαίνει στην αμαρτία, αφήνοντας το αμαρτωλό σώμα στον τάφο του βαπτίσματος
- Ε. Μόλις κάποιος ακούσει και ανταποκριθεί στο ευαγγέλιο, ανασταίνεται από το νερό του βαπτίσματος, με τη δύναμη του Θεού, ως νέα δημιουργία. Γίνονται παιδί του Θεού.

Στο Γαλάτας 5:19-21 ο Παύλος προσδιορίζει ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε ή να γίνετε «Οι πράξεις της αμαρτωλής φύσης είναι προφανείς: σεξουαλική ανηθικότητα, ακαθαρσία και ασέβεια· ειδωλολατρία και μαγεία· μίσος, διχόνοια, ζήλια, κρίσεις οργής, εγωιστική φιλοδοξία, διχόνοιες, φατρίες και φθόνος, μέθη, όργια και παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως έκανα πριν, ότι όσοι ζουν έτσι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». Να είστε βέβαιοι ότι ο Διάβολος θα χρησιμοποιήσει ό,τι έχει στη διάθεσή του για να σας κάνει να επιστρέψετε στον προηγούμενο τρόπο ζωής σας. Ο Πέτρος έγραψε: «Αν έχουν ξεφύγει από τη διαφθορά του κόσμου γνωρίζοντας τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό και είναι πάλι μπλεγμένοι σε αυτήν και νικηθούν, θα είναι χειρότερα στο τέλος απ' ό,τι στην αρχή. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτούς να μην γνωρίσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά να τον γνωρίσουν και μετά να

• Christians are to offer their bodies as "living sacrifices" after having died to sin being immersed [buried] into Christ's death. Their sacrifice must be from their inner being out of love and with thanksgiving for the removal of sin and hope of eternal life, if they remain in Christ. "And you, being in time past alienated and enemies in your mind in your evil works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and without blemish and unreproveable before him: if so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel" (Col 1:22-23 - ASV).

Real or genuine worship to God originates from love, the giving of one's self over to serving, praising and daily Godly living. Paul stated it this way "offer your bodies as living sacrifices, dedicated to God and pleasing to him. This kind of worship is appropriate" (Romans 12:1 GWT). Worship is a participatory activity, not a spectator event. It is action from within one's inner being whether alone or in a group. There are benefits derived when worshipping with others; e.g., one recognizes he is not alone in his devotion to God and others encourage faithfulness. "Worship is "the direct acknowledgement of God, of His nature, attributes, ways and claims, whether by the outgoing of the heart in praise and thanksgiving or by deeds done in such acknowledgement." (Vine, IV 236 -Instrumental Music and New Testament Worship, J. D. Bales 1973 p175)

Who Is To Be Worshipped?

Paul stated to those in Christ "I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God-this is your spiritual act of worship" (Romans 12:1a). Obviously by becoming a living sacrifice, the object of such devotion is very important. When there is an attitude of love, peace and gratitude within one's inner being, there comes forth a desire to express it in various ways, words, thoughts and actions. These expressions when directed toward God will take various forms such as doing good as opportunity arises, singing praises, praying with thanksgiving, giving because of the joy of helping others, studying scripture to obtain a better understanding of what God desires and is pleasing to Him, remembering the atoning sacrifice made by Jesus and daily living to mirror or reflect God's image in offering "your bodies as living sacrifices, dedicated to God and pleasing to him. This kind of worship is appropriate" (Romans 12:1).

God is spirit and his worshipers must worship in spirit [not physical] and in truth [genuine not ritual]. "John 4:24 declares that 'God is a Spirit.' These words contain one of the most-simple, yet most profound truths which ever fell upon mortal ear. Their truth is one of the great glories of revelation, and corrects the mistaken conclusion of human

γυρίσουν την πλάτη τους στην ιερή εντολή που τους δόθηκε». (2 Πέτρου 2:20-21)

Ο απόστολος Ιωάννης έδωσε επίσης κάποια ενόραση όταν έγραψε: «Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι στο φως αλλά μισεί τον αδελφό του, εξακολουθεί να βρίσκεται στο σκοτάδι». (1 Ιωάννη 2:9)

«Μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε τίποτα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα του. έχει και κάνει - δεν προέρχεται από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Ο κόσμος και οι επιθυμίες του περνούν, αλλά ο άνθρωπος που κάνει το θέλημα του Θεού ζει για πάντα." (1 Ιωάννη 2:15-17)

«Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι δολοφόνος, και ξέρετε ότι κανένας δολοφόνος δεν έχει αιώνια ζωή μέσα του». (1 Ιωάννη 3:15)

"Αλλά οι δειλοί, οι άπιστοι, οι άθλιοι, οι δολοφόνοι, οι σεξουαλικά ανήθικοι, αυτοί που ασκούν τις μαγικές τέχνες, οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες - η θέση τους θα είναι στην πύρινη λίμνη του φλεγόμενου θείου. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος." (Αποκάλυψη 21:8) «Έξω είναι τα σκυλιά, εκείνοι που ασκούν τις μαγικές τέχνες, οι σεξουαλικά ανήθικοι, οι δολοφόνοι, οι ειδωλολάτρες και όλοι όσοι αγαπούν και ασκούν το ψέμα». (Αποκάλυψη 22:15)

Όταν ένας Χριστιανός επιστρέφει και παραμένει στον προηγούμενο τρόπο ζωής του, δεν είναι καλύτερος, αλλά χειρότερος. «Τους υπόσχονται την ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι σκλάβοι της εξαχρείωσης - γιατί ο άνθρωπος είναι σκλάβος σε ό,τι τον έχει κυριαρχήσει. νικημένοι, είναι χειρότερα στο τέλος απ' ό,τι στην αρχή. Θα ήταν καλύτερα να μην γνώριζαν τον δρόμο της δικαιοσύνης, παρά να τον γνώριζαν και μετά να γυρίσουν την πλάτη τους στην ιερή εντολή που δόθηκε Από αυτούς οι παροιμίες είναι αληθινές: "Ένας σκύλος επιστρέφει στον εμετό του" και "Μια χοιρομητέρα που έχει πλυθεί πηγαίνει πίσω σε αυτήν που κουλουριάζεται στη λάσπη". (2 Πέτρου 2:19-22)

Ο Εβραίος συγγραφέας ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός δεν έχει καμία ευχαρίστηση με αυτούς που γυρίζουν πίσω. "Μην απορρίπτετε, λοιπόν, την εμπιστοσύνη σας· θα ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα. Πρέπει να επιμείνετε, ώστε όταν κάνετε το θέλημα του Θεού, να λάβετε αυτό που έχει υποσχεθεί. Διότι σε πολύ λίγο, "Αυτός που είναι ο ερχομός θα έρθει και δεν θα καθυστερήσει· αλλά ο δίκαιος μου θα ζήσει με πίστη· και αν οπισθοχωρήσει, δεν θα είμαι ευχαριστημένος μαζί του». Αλλά δεν είμαστε από αυτούς που οπισθοχωρούν και καταστρέφονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται». (Εβραίους 10:35-39)

Δεν αρκεί απλώς να ξεκινάμε στον δρόμο της δικαιοσύνης. Κάποιος μπορεί να γυρίσει πίσω από μια ζωή εν Χριστώ στον προηγούμενο τρόπο, μια ζωή με αμαρτία. Δείτε το μήνυμα που δόθηκε σε επτά ασιατικές

reason. They show that:

- God is absolutely free from all limitations of space and time, and is therefore not localized in temples (Acts 7:48).
- 2. God is not material, as idolaters contend.
- 3. He is <u>not an abstract force</u>, as [some (rd) scientists think, but a Being.
- 4. He is lifted above all need of temples, sacrifices, etc., which are a benefit to man, but not to God (Acts 17:25).
 [p. 149, <u>The fourfold Gospel</u>, J.W. McGarvey and Philip Pendleton]

When Should One Worship?

By being a living sacrifice, one will in everything gives thanks, glory and praise to God while looking for ways to:

- a. Assist other children of God and others in need.
- b. Encourage others to live sacrificial lives.
- c. Spread the message forgiveness and salvation is in Christ.
- d. Proclaim and defend the life, death, burial, resurrection, ascension and return of Jesus, our Redeemer.

Christians will not abandon being with, edifying or fellowshipping others in Christ, regardless of when or where they assemble. They will be faithful to their Savior, to His Message, to His people and not be ashamed of their chosen way of life.

Therefore, worshipping God by serving, teaching, singing, admonishing and meeting together is not limited to any specific day or place.

Where Is One To Worship?

Jesus told the Samaritan woman "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain [Mt. Gerizim] nor in Jerusalem" (John 4:21). So, going to some specific building or location to worship is not what God desires. One worships from within rather than some physical location. Assembling with others of common faith edifies by increasing the emotions of one's inner being.

How Is One To Worship?

Understanding the **what, who, when** and **where** of worship should help in understanding the **how** of worshipping. The giving ourselves as a living sacrifice is a lifestyle of service motivated out of a desire to be more like Christ while giving Him glory, honor, praise and adoration.

Man is to worship in his spiritual inner being, his seat of emotion, and in genuineness not some routine done without feeling. Consequently, one incapable of performing a physical act can still worship and serve God. Therefore, if one's thoughts and emotions are based upon a knowledge of God and he has an intimate relationship with Him, he has trained his whole being to love, adore and praise God with genuineness of heart and desire to

εκκλησίες, οι περισσότερες από τις οποίες ιδρύθηκαν λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Παύλο:

Έφεσος«...Κι όμως σας έχω αυτό: Εγκατέλειψες την πρώτη σου αγάπη. Θυμηθείτε το ύψος από το οποίο έχετε πέσει! Μετανοήστε και κάντε τα πράγματα που κάνατε στην αρχή. Αν δεν μετανοήσετε, θα έρθω σε εσάς και θα αφαιρέσω το φανοστάτη σας από τη θέση του». (Αποκάλυψη 2:4-5)

Σμύρνη«...Μη φοβάστε αυτό που πρόκειται να υποφέρετε. Σου λέω; ο διάβολος θα βάλει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να σας δοκιμάσει και θα υποστείτε διώξεις για δέκα μέρες. Να είσαι πιστός, μέχρι θανάτου, και θα σου δώσω το στέμμα της ζωής». (Αποκάλυψη 2:10) Πέργαμος«... Ξέρω πού μένεις - πού έχει τον θρόνο του ο Σατανάς. Ωστόσο, παραμένεις πιστός στο όνομά μου. Δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα, ... Ωστόσο, έχω μερικά πράγματα εναντίον σου: ... Μετανοήστε λοιπόν! Διαφορετικά, θα έρθω σύντομα σε εσάς και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί του στόματός μου». (Αποκάλυψη 2:13, 14, 16)

Θυάτιρα«... Ωστόσο, έχω αυτό εναντίον σου: ανέχεσαι εκείνη τη γυναίκα Ιεζάβελ, που αυτοαποκαλείται προφήτισσα. Με τη διδασκαλία της παραπλανά τους υπηρέτες μου στη σεξουαλική ανηθικότητα και στην κατανάλωση τροφής που θυσιάζεται στα είδωλα». (Αποκάλυψη 2:20)

Σάρδεις«... Αυτά είναι τα λόγια εκείνου που κρατά τα επτά πνεύματα του Θεού και τα επτά αστέρια. Γνωρίζω τις πράξεις σου. έχεις τη φήμη ότι είσαι ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός. Ξύπνα! Ενίσχυσε ό,τι μένει και πρόκειται να πεθάνει, γιατί δεν βρήκα τις πράξεις σου ολοκληρωμένες μπροστά στα μάτια του Θεού μου». (Αποκάλυψη 3:1-2) Φιλαδέλφεια«... Εφόσον τηρήσατε την εντολή μου να υπομείνετε υπομονετικά, θα σας κρατήσω επίσης από την ώρα της δοκιμασίας που πρόκειται να έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο για να δοκιμάσει αυτούς που ζουν στη γη». (Αποκάλυψη 3:10)

Λαοδίκεια«... Ξέρω τις πράξεις σου, ότι δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν ή το ένα ή το άλλο! Έτσι, επειδή είσαι χλιαρός - ούτε ζεστός ούτε κρύος - πρόκειται να σε φτύσω από το στόμα μου». (Αποκάλυψη 3:15-16)

Η συμβουλή του Παύλου είναι πολύ επίκαιρη: «Εάν νομίζεις λοιπόν ότι στέκεσαι σταθερός, πρόσεχε να μην πέσεις»! (1 Κορινθίους 10:12)

Ερωτήσεις

 Ο Πέτρος μας λέει ότι ένας Χριστιανός μπορεί να γίνει χειρότερος από ό,τι πριν γνωρίσει κανείς την οδό της δικαιοσύνης.

2	ω	O	u	ו כ	\O	ίŪ	Ος	

2. Ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες Χριστιανούς ότι αν επέστρεφαν στα έργα της σάρκας δεν θα

please	him. He is now prepared to be a living sacrifice
serving	God in spirit and truth.
Vain W	<u>'orship</u>
Since g	ood works that benefit man while glorifying God and
inner b	eing, spiritual, activity, in the form of songs, prayers,
express	sions of adoration, praise is real and genuine worship
then ar	ny worship activity not from one's heart is
unacce	ptable worship, for instance:
• Pr	ayers offered to satisfy personal desires
• M	oney given for personal recognition
	ongs of praise to God sung to the listener with no
	ought of God.
• Le	ssons taught for praise of man.
• Lo	ord's Supper may be partaken of without
СО	nsidering Christ's atoning sacrifice and without any
th	anksgiving for the forgiveness, redemption and
re	conciliation resulting thereof.
• Go	ood works done for self-satisfaction
If the	Kingdom of God is truly within you, then your
chara	acter will be one of love, joy, peace, patience,
kindr	ness, faithfulness, goodness and self-control and
your	actions will reflect this character.
Questio	ons
1.	Who is to be worshipped?
	A Ali
	B Buddha
	C Jehovah God
	D. Hindu shrine
2.	How often should one worship?
	A Every Sunday
	B Three times a week
	C. Daily living sacrifices
	,
3.	One must go to a church building or temple to
	worship?
	True False
4.	Worship is
	A Bowing down to an idol or shrine?
	B Rituals performed by a priest?
	C Inner being adoration and honor
	toward God?

5. Worship activity cannot be in vain as any type of

God told Abraham "By myself I have sworn, declares the

worship is acceptable to God.

True ____ False ____

Choosing Everlasting Life or Eternal Death

Lesson 10

Μάθημα 9
<u>Τι</u> Είναι Λατρεία;
Οι τσιγκούνηδες φαίνεται να λατρεύουν τα χρήματα και
τα υλικά πράγματα. Είναι όμως αυτό πραγματικά λατρεία;
Όχι, η λατρεία εκφράζεται με εμπιστοσύνη, υπακοή και
αγάπη σε εκφράσεις και πράξεις τιμής και επαίνου. Δεν
είναι κάποια επαναλαμβανόμενη πρακτική, τελετουργία.
Οι πατριάρχες λάτρευαν τον Θεό προσφέροντας
θυσίες ζώων.
 Τα παιδιά του Ισραήλ λάτρευαν θυσιάζοντας ζώο
χωρίς ελαττώματα και προσφορές από τα καλύτερα
σιτηρά και λάδι.
Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε τον
μονογενή Του Υιό.
Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ που πρόσφερε στον
Θεό το σώμα Του ως τη μόνη θυσία για να εξιλεώσει,
να αφαιρέσει ή να καθαρίσει τον άνθρωπο από τις
αμαρτίες του.
Ο Θεός δέχτηκε την προσφορά του Χριστού δίνοντας
έτσι στον άνθρωπο την ευκαιρία για συγχώρεση και
συμφιλίωση.
Αυτό το δώρο της συγχώρεσης είναι διαθέσιμο σε
όλους όσους το αποδέχονται με την εμπιστοσύνη και
την υπακοή τους σε Αυτόν.
• Οι Χριστιανοί πρέπει να προσφέρουν τα σώματά τους
ως «ζωντανές θυσίες» αφού έχουν πεθάνει για την
αμαρτία και έχουν βυθιστεί [θαφτεί] στον θάνατο του
Χριστού. Η θυσία τους πρέπει να είναι από το
εσωτερικό τους από αγάπη και με ευχαριστία για την
απομάκρυνση της αμαρτίας και την ελπίδα της
αιώνιας ζωής, αν παραμείνουν στον Χριστό. «Κι εσείς,
όντας στο παρελθόν αποξενωμένοι και εχθροί στο
νου σας στα κακά σας έργα, τώρα όμως συμφιλίωσε
με το σώμα της σάρκας του μέσω του θανάτου, για να

κληρονομούσαν τη Βασιλεία των Ουρανών.

4. Σε ποιον αποκαλύπτεται η οργή του Θεού;

Γ ____ Άντρες που καταστέλλουν την αλήθεια Δ ____ Ο Θεός είναι Θεός αγάπης όχι Θεός οργής

5. Ο κόσμος και ο πόθος γι' αυτόν θα παρέλθει, αλλά το

3. Ο Ιωάννης εξηγεί ότι ένας Χριστιανός μπορεί ακόμα να

Σωστό Λάθος _____

βρίσκεται στο σκοτάδι. Σωστό Λάθος _____

E A, B & C

Σωστό Λάθος _____

Λατρεία

Ένας ___ Άθεοι άνδρες Β ___ Κακοί άνδρες

θέλημα του Θεού ζει για πάντα.

LORD, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice" (Genesis 22 16-18).

Years later God said of one of Abraham's descendants "I have found that David, the son of Jesse, is a man after my own heart, who will carry out all my wishes.' It was from this man's descendants that God, as he promised, brought to Israel a Savior, who is Jesus" (Act 13:22-3).

One will find many prophets in the Old Testament foretold that through Abraham and the Children of Israel a savior would come. He would be a redeemer to restore mankind back into fellowship with man's creator.

"So, with us; when we were children, we were slaves to the elemental spirits of the universe. But when the time had fully come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts" (Galatians 4:3-5 - RSV). All prophecies were fulfilled in Jesus. According to Matthew Jesus stated "Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished" (Matthew 5:17, 18).

Then Jesus came to Nazareth, where he had been raised. As was his custom, he went into the synagogue on the Sabbath day. When he stood up to read, the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling the scroll, he found the place where it was written, 'The Spirit of the Lord is upon me; he has anointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to announce release to the prisoners [those in Hades, the abode of the dead souls (rd)]and recovery of sight to the blind [those following traditions rather than "the law and prophets" (rd)], to set oppressed people free, and to announce the year of the Lord's favor.' Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. While the eyes of everyone in the synagogue were fixed on him, he began to say to them, 'Today this Scripture has been fulfilled, as you've heard it read aloud" (Luke 4:16-21).

Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. 10 For the Son of Man came to seek and to save the lost." Luke 19:9-10

Therefore, Jesus, Immanuel (God with us), not having sinned offered Himself to God as the atoning sacrifice.

σας παρουσιάσει άγιους και χωρίς ψεγάδι και ακατάκριτους μπροστά του. συνεχίστε στην πίστη, προσγειωμένοι και σταθεροί, και μη απομακρυνόμενοι από την ελπίδα του ευαγγελίου» (Κολ 1:22-23 - ASV).

Η πραγματική ή γνήσια λατρεία προς τον Θεό πηγάζει από την αγάπη, την παράδοση του εαυτού του στην υπηρεσία, τον έπαινο και την καθημερινή θεϊκή ζωή. Ο Παύλος το δήλωσε με αυτόν τον τρόπο "προσφέρετε τα σώματά σας ως ζωντανές θυσίες, αφιερωμένες στον Θεό και ευάρεστες σε αυτόν. Αυτό το είδος λατρείας είναι κατάλληλο" (Ρωμαίους 12:1 GWT).

Η λατρεία είναι μια συμμετοχική δραστηριότητα, όχι μια εκδήλωση θεατών. Είναι δράση μέσα από την εσωτερική ύπαρξη κάποιου είτε μόνος είτε σε ομάδα. Υπάρχουν οφέλη που προέρχονται από τη λατρεία με άλλους. π.χ., κάποιος αναγνωρίζει ότι δεν είναι μόνος στην αφοσίωσή του στον Θεό και άλλοι ενθαρρύνουν την πίστη. «Η λατρεία είναι «η άμεση αναγνώριση του Θεού, της φύσης, των ιδιοτήτων, των τρόπων και των αξιώσεων Του, είτε με την έξοδο της καρδιάς σε έπαινο και ευχαριστία είτε με πράξεις που γίνονται με τέτοια αναγνώριση». (Vine, IV 236 – Instrumental Music and New Testament Worship, JD Bales 1973 p175)

ΠΟΥΠρέπει να λατρεύεται;

Ο Παύλος είπε στους εν Χριστώ «Σας παρακαλώ, αδελφοί, ενόψει του ελέους του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας ως ζωντανές θυσίες, άγιες και ευάρεστες στον Θεό αυτή είναι η πνευματική σας λατρεία» (Ρωμαίους 12:1α). Προφανώς με το να γίνεις ζωντανή θυσία, το αντικείμενο μιας τέτοιας αφοσίωσης είναι πολύ σημαντικό. Όταν υπάρχει μια στάση αγάπης, ειρήνης και ευγνωμοσύνης μέσα στην εσωτερική του ύπαρξη, εμφανίζεται η επιθυμία να την εκφράσει με διάφορους τρόπους, λόγια, σκέψεις και πράξεις. Αυτές οι εκφράσεις, όταν απευθύνονται προς τον Θεό, θα λάβουν διάφορες μορφές, όπως το να κάνουμε καλό όταν παρουσιάζεται ευκαιρία, να τραγουδάμε επαίνους, να προσευχόμαστε με ευχαριστίες, να δίνουμε λόγω της χαράς να βοηθάμε τους άλλους, να μελετάμε τις γραφές για να κατανοήσουμε καλύτερα τι θέλει ο Θεός και τι είναι ευάρεστο σε Αυτόν , ενθυμούμενος την εξιλεωτική θυσία που έκανε ο Ιησούς και την καθημερινή ζωή για να αντικατοπτρίζει ή να αντικατοπτρίζει την εικόνα του Θεού προσφέροντας "τα σώματά σας ως ζωντανές θυσίες, αφιερωμένες στον Θεό και ευάρεστες σε αυτόν. Αυτό το είδος λατρείας είναι κατάλληλο" (Ρωμαίους 12:1). Ο Θεός είναι πνεύμα και οι λάτρεις του πρέπει να λατρεύουν με πνεύμα [όχι φυσικό] και με αλήθεια [γνήσιο όχι τελετουργικό].«Το εδάφιο Ιωάννης 4:24 δηλώνει ότι «Ο Θεός είναι Πνεύμα». Αυτά τα λόγια περιέχουν μια από τις πιο απλές, αλλά πιο βαθιές αλήθειες που έπεσαν ποτέ στο θνητό αφτί. Η αλήθεια

God accepted His offering by resurrecting Him from death and the grave. This sacrifice and resurrection became the way for forgiveness of sins.

Everyone who:

- a. puts their faith and trust in Christ
- b. dies to his sinful life
- c. calls upon God to forgive
- d. is immersed into Christ
- e. is raised by God a forgiven spiritual being.
- f. clothe themselves in the fruits of the Spirit "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control (Galatians 5:22-23b).
- g. remaining faithful they will inherit the Kingdom of Heaven receiving everlasting life with God and all the redeemed (Colossians 1:23).

"Not everyone who keeps saying to me, 'Lord, Lord,' will get into the kingdom from heaven, (Matthew 7:21). Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? (1 Corinthians 6:9).

Everlasting Life - Heaven

Heaven is the abode of God and all the righteous and described in human terms as magnificent and splendor.

- a. "I saw a throne in heaven with a person seated on the throne. The person sitting there looked like jasper and carnelian, and there was a rainbow around the throne that looked like an emerald. Around the throne were 24 other thrones, and on these thrones sat 24 elders wearing white robes and gold victor's crowns on their heads (Revelation 4:2-4).
- b. He will wipe every tear from their eyes. There won't be death anymore. There won't be any grief, crying, or pain, because the first things have disappeared"(Revelation 21:4).
- c. A voice came from the throne, saying, "Praise our God, all who serve and fear him, from the least important to the most important." Then I heard what sounded like the voice of a large crowd, like the sound of raging waters, and like the sound of powerful thunderclaps, saying, "Hallelujah! The Lord our God, the Almighty, is reigning (Revelation 19:5-6).
- d. I saw no temple in it, because the Lord God Almighty and the lamb are its temple. The city doesn't need any sun or moon to give it light, because the glory of God

τους είναι μια από τις μεγάλες δόξες της αποκάλυψης και διορθώνει το εσφαλμένο συμπέρασμα της ανθρώπινης λογικής. Δείχνουν ότι:

3.Ο Θεός είναι απολύτως ελεύθερος από όλους τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου, και Επομένως δεν εντοπίζεται στους ναούς (Πράξεις 7:48). 4.Ο Θεός δεν είναι υλικός, όπως υποστηρίζουν οι ειδωλολάτρες.3. Δεν είναι μια αφηρημένη δύναμη, όπως νομίζουν [ορισμένοι (οι) επιστήμονες, αλλά ένα Ον. 4. Ανυψώνεται πάνω από κάθε ανάγκη για ναούς, θυσίες κ.λπ., που είναι όφελος για τον άνθρωπο, αλλά όχι για τον Θεό (Πράξεις 17:25).

[Π. 149, The fourfold Gospel, JW McGarvey και Philip Pendleton]

ΟτανΠρέπει κανείς να λατρεύει;

Με το να είναι κανείς ζωντανή θυσία, σε όλα θα αποδίδει ευχαριστίες, δόξα και δόξα στον Θεό ενώ αναζητά τρόπους για να:

- e. Βοηθήστε άλλα παιδιά του Θεού και άλλα που έχουν ανάγκη.
- f. Ενθαρρύνετε τους άλλους να ζήσουν θυσιαστικές ζωές.
- g. Διαδώστε το μήνυμα η συγχώρεση και η σωτηρία είναι στον Χριστό.
- h. Διακηρύξτε και υπερασπιστείτε τη ζωή, τον θάνατο, την ταφή, την ανάσταση, την ανάληψη και την επιστροφή του Ιησού, του Λυτρωτή μας.

Οι Χριστιανοί δεν θα εγκαταλείψουν το να είναι μαζί, να διαπαιδαγωγούν ή να συναναστρέφονται με άλλους εν Χριστώ, ανεξάρτητα από το πότε ή πού συναθροίζονται. Θα είναι πιστοί στον Σωτήρα τους, στο Μήνυμά Του, στον λαό Του και δεν θα ντρέπονται για τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει.

Επομένως, η λατρεία του Θεού υπηρετώντας, διδάσκοντας, τραγουδώντας, νουθετικά και συναθροίζοντας δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ημέρα ή τόπο.

<u>Οπου</u>Είναι κάποιος προς λατρεία;

Ο Ιησούς είπε στη Σαμαρείτιδα: «Πίστεψέ με, γυναίκα, έρχεται καιρός που δεν θα λατρεύεις τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό [το Όρος Γεριζίμ] ούτε στην Ιερουσαλήμ» (Ιωάννης 4:21). Πηγαίνοντας λοιπόν σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο ή τοποθεσία Το να λατρεύεις δεν είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός. Κάποιος λατρεύει από μέσα και όχι από κάποια φυσική τοποθεσία. Η συναρμολόγηση με άλλους κοινής πίστης οικοδομεί αυξάνοντας τα συναισθήματα της εσωτερικής του ύπαρξης.

ΠωςΕίναι κάποιος προς λατρεία;

Η κατανόηση του τι, ποιος, πότε και πού λατρείας θα πρέπει να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου λατρείας. Το να δίνουμε τον εαυτό μας ως ζωντανή θυσία είναι ένας τρόπος ζωής υπηρεσίας που έχει ως κίνητρο

gave it light, and the lamb was its lamp. The nations will walk in its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. Its gates will never be shut at the end of the day—because there will be no night there (Revelation 21:22-25).

Those who refuse the free gift of God, the forgiveness of sins, have chosen to follow the desires of the world offered by the Devil. They will not inherit the Kingdom of heaven. They are doomed to eternal death with the Devil in Hell with all the wicked and rebellious.

Eternal Death - Hell

Hell is the abode of the Devil, his angles and the wicked.

- a. "All the nations will be assembled in front of him, and he will cull them out, one from another, like a shepherd separates sheep from goats. He will put the sheep on his right but the goats on his left." ... "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels" (Matthew 25:32-33 ... 41).
- b. Hell is also referred to the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death (Revelation 21:8b) where "The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all law-breakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth" (Matthew 13:41).
- c. For those who have chosen Eternal Death rather than Everlasting Life for all eternity Jesus said "Not everyone who keeps saying to me, 'Lord, Lord,' will get into the kingdom from heaven, but only the person who keeps doing the will of my Father in heaven. (Matthew 7:21).
- d. The Apostle Paul was very specific on the lifestyle they chose "You know that wicked people will not inherit the kingdom of God, don't you? Stop deceiving yourselves! Sexually immoral people, idolaters, adulterers, male prostitutes, homosexuals, thieves, greedy people, drunks, slanderers, and robbers will not inherit the kingdom of God" (1 Corinthians 6:9-10). "Now the actions of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, promiscuity, idolatry, witchcraft, hatred, rivalry, jealously, outbursts of anger, quarrels, conflicts, factions, envy, murder, drunkenness, wild partying, and things like that. I am telling you now, as I

την επιθυμία να μοιάσουμε περισσότερο στον Χριστό ενώ Του δίνουμε δόξα, τιμή, έπαινο και λατρεία.

Ο άνθρωπος πρέπει να λατρεύει στην πνευματική του εσωτερική ύπαρξη, στην έδρα του συναισθήματός του και στην ειλικρίνεια όχι κάποια ρουτίνα που γίνεται χωρίς συναίσθημα. Κατά συνέπεια, κάποιος ανίκανος να εκτελέσει μια φυσική πράξη μπορεί ακόμα να λατρεύει και να υπηρετεί τον Θεό.

Επομένως, εάν οι σκέψεις και τα συναισθήματα κάποιου βασίζονται στη γνώση του Θεού και έχει στενή σχέση μαζί Του, έχει εκπαιδεύσει ολόκληρο το είναι του να αγαπά, να λατρεύει και να δοξάζει τον Θεό με ειλικρίνεια καρδιάς και επιθυμία να τον ευχαριστεί. Τώρα είναι έτοιμος να είναι μια ζωντανή θυσία υπηρετώντας τον Θεό με πνεύμα και αλήθεια.

Μάταιη Λατρεία

Εφόσον τα καλά έργα που ωφελούν τον άνθρωπο ενώ δοξάζουν τον Θεό και την εσωτερική ύπαρξη, πνευματική, δραστηριότητα, με τη μορφή τραγουδιών, προσευχών, εκφράσεων λατρείας, έπαινος είναι πραγματική και γνήσια λατρεία, τότε κάθε λατρευτική δραστηριότητα που δεν είναι από καρδιάς είναι απαράδεκτη λατρεία, για παράδειγμα:

- Προσευχές που προσφέρονται για την ικανοποίηση προσωπικών επιθυμιών
- Χρήματα που δίνονται για προσωπική αναγνώριση
- Τραγούδια δοξολογίας στον Θεό που τραγουδιούνται στον ακροατή χωρίς σκέψη για τον Θεό.
- Διδάσκονται μαθήματα για τον έπαινο του ανθρώπου.
- Το Δείπνο του Κυρίου μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξιλεωτική θυσία του Χριστού και χωρίς καμία ευχαριστία για τη συγχώρεση, τη λύτρωση και τη συμφιλίωση που προέκυψε.
- Καλές δουλειές που γίνονται για αυτοϊκανοποίηση

Εάν η Βασιλεία του Θεού είναι αληθινά μέσα σας, τότε ο χαρακτήρας σας θα είναι ένας χαρακτήρας αγάπης, χαράς, ειρήνης, υπομονής, καλοσύνης, πίστης, καλοσύνης και εγκράτειας και οι πράξεις σας θα αντικατοπτρίζουν αυτόν τον χαρακτήρα.

Ερωτήσεις

6.	Ποιος πρέπει να λατρεύεται;
	Α Αλί
	Β Βούδας
	C Ιεχωβά Θεός
	D Ινδουιστικό ιερό
7.	Πόσο συχνά πρέπει να προσκυνήσει κανείς;
	Α Κάθε Κυριακή
	Β Τρεις φορές την εβδομάδα

ł	nave told you in the past, that people who practice
9	such things will not inherit the kingdom of God"
(Galatians 5:19-21).
ı	Lastly the Apostle John records "But people who are
	cowardly, unfaithful, detestable, murderers, sexually

One's daily choice of actions will determine where they will spend eternity. What decisions will you make today? Are you going to live for the After-Life with the redeemed or the After-Death with the condemned? **Decide today – Eternity is a long time to be without the love of God!!!** Questions

themselves in the lake that burns with fire and sulfur.

This is the second death." (Revelation 21:8).

ernity is a long time to be without the love of God!!!
uestions
 Did God send a savior to redeem man?
Yes No
2. Who is the Savior?
A. God, the Father
B. Jesus, the Christ
C.Satan, the Deceiver
D. A man-made object
E. None of the above
3. Must those in Christ remain faithful to Christ?
True False
 Those who put their trust in Christ message of Salvation and obey will inherit Everlasting Life with God and the righteous. True False
 Those who reject God's free gift of Salvation will receive Eternal Death with the Devil and His angels.

Judgment and Eternity

Lesson 11

е

It is difficult for our finite minds to comprehend eternity, but before the creation of the Earth God already existed and He will continue to exist after the end of time on Earth. When Christ comes again everyone will face his Creator, the Almighty God, to give an account of his actions while on Earth.

True False

How great it will be to have Jesus, our Advocate, beside us on that day. He will speak up on behalf of His obedient, faithful disciples because: "We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as

	C. καθημερινές θυσιές
8.	Πρέπει κανείς να πάει σε ένα κτίριο εκκλησίας ή ναό για να προσκυνήσει; Σωστό Λάθος
9.	Λατρεία είναι Α Υποκλίνομαι σε είδωλο ή ιερό; Β Τελετουργίες που εκτελούνται από ιερέα; C Εσωτερική ύπαρξη λατρεία και τιμή προς τον Θεό;
10.	Η λατρευτική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μάταιη, καθώς κάθε είδος λατρείας είναι αποδεκτή από τον Θεό. Σωστό Λάθος

Επιλέγοντας την Αιώνια Ζωή ή τον Αιώνιο Θάνατο Μάθημα 10

Ο Θεός είπε στον Αβραάμ: "Από τον εαυτό μου ορκίστηκα, λέει ο Κύριος, επειδή το έκανες αυτό και δεν αρνήθηκες τον γιο σου, τον μοναχογιό σου, σίγουρα θα σε ευλογήσω, και σίγουρα θα πολλαπλασιάσω τους απογόνους σου ως αστέρια του ουρανού και ως την άμμο που είναι στην ακρογιαλιά. Και οι απόγονοί σου θα κατέχουν την πύλη των εχθρών του, και στους απογόνους σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, επειδή υπάκουσες τη φωνή μου» (Γένεση 22 16-18). Χρόνια αργότερα ο Θεός είπε για έναν από τους απογόνους του Αβραάμ: «Διαπίστωσα ότι ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσσαί, είναι ένας άνθρωπος σύμφωνα με την καρδιά μου, που θα πραγματοποιήσει όλες τις επιθυμίες μου». Από τους απογόνους αυτού του ανθρώπου ο Θεός, όπως υποσχέθηκε, έφερε στον Ισραήλ έναν Σωτήρα, που είναι ο Ιησούς» (Πράξη 13:22-3).

Θα βρει κανείς πολλούς προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να έχουν προειπωθεί ότι μέσω του Αβραάμ και των Παιδιών του Ισραήλ θα ερχόταν ένας σωτήρας. Θα ήταν ένας λυτρωτής για να επαναφέρει την ανθρωπότητα σε συναναστροφή με τον δημιουργό του ανθρώπου. «Λοιπόν, μαζί μας. όταν ήμασταν παιδιά, ήμασταν σκλάβοι των στοιχειωδών πνευμάτων του σύμπαντος. Όταν όμως έφτασε ο καιρός, ο Θεός έστειλε τον Υιό του, γεννημένο από γυναίκα, γεννημένο κάτω από το νόμο, για να λυτρώσει αυτούς που ήταν κάτω από το νόμο, για να λάβουμε υιοθεσία. Και επειδή είστε γιοι, ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας» (Γαλάτες 4:3-5 - RSV). Όλες οι προφητείες εκπληρώθηκαν στον Ιησού. Σύμφωνα με τον Ματθαίο, ο Ιησούς είπε: «Μη νομίζετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον Νόμο ή τους Προφήτες· δεν ήρθα για να τους καταργήσω, αλλά για να τους εκπληρώσω. ιώτα, ούτε κουκκίδα, θα περάσει Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." (Romans 6:4) Then God will welcome us into His presence. We will be so overjoyed that we will sing His praises and give thanks forever. Christ died so we could live in Heaven where there will be no fear, no sorrow, no pain, no weeping and no darkness, but only love, peace, truth and righteousness, forever and ever without end.

There is another group of people. They are those who will not have that advocate on their side. What about them? They lived in rebellion satisfying their human desires refusing to obey or even acknowledge the presence of Almighty God. "But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. God 'will give to each person according to what he has done'. To those who by persistence in doing good, seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil: first for the Jew, then for the Gentile; but glory, honor and peace for everyone who does good: first for the Jew, then for the Gentile." (Romans 2:1-10)

"But now he (Jesus) has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Just as man is destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." (Hebrews 9:26b-28)

What Will Happen At The End Of Time

Let the Word of God tell us in passages that deal with the Second Coming of Jesus.

1. The Lord will appear [a spectacular thing]

"For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, and the voice of the archangel and with the trumpet call of God..." (2 Thessalonians 4:16a). Every human being living on the face of the earth, whenever that day is, will hear that trumpet and our attention will be suddenly captured on a moment's notice.

2. The dead will be raised

"The dead in Christ will be raised first." (2 Thessalonians 4:16b) That is corroborated in I Corinthians 15:52 "in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable." When Jesus comes again, the graves are going to be emptied all of those that we have known.

3. The living are going to be changed

"Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep (i.e. die), but we will all be changed - in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound,

από τον Νόμο μέχρι να ολοκληρωθούν όλα» (Ματθαίος 5:17, 18).

Τότε ο Ιησούς ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί. Σύμφωνα με το έθιμο του, πήγε στη συναγωγή το Σάββατο. Όταν σηκώθηκε να διαβάσει, του παρέδωσαν το ειλητάριο του προφήτη Ησαΐα. Ξετυλίγοντας τον ειλητάριο, βρήκε το μέρος όπου ήταν γραμμένο: «Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου. με έχρισε για να πω τα καλά νέα στους φτωχούς. Με έστειλε να αναγγείλω την απελευθέρωση στους αιχμαλώτους [αυτούς στον Άδη, την κατοικία των νεκρών ψυχών (rd)] και την ανάκτηση της όρασης στους τυφλούς [αυτούς που ακολουθούν τις παραδόσεις και όχι «το νόμο και τους προφήτες» (rd)], για να ελευθερώστε τους καταπιεσμένους ανθρώπους και για να αναγγείλετε το έτος της εύνοιας του Κυρίου». Έπειτα τύλιξε τον κύλινδρο, τον έδωσε πίσω στον υπάλληλο και κάθισε. Ενώ τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν καρφωμένα πάνω του, άρχισε να τους λέει: Σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η Γραφή.

Ο Ιησούς του είπε: «Σήμερα ήρθε η σωτηρία σε αυτό το σπίτι, αφού κι αυτός είναι γιος του Αβραάμ. 10 γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει τους χαμένους». Λουκάς 19:9-10

Επομένως, ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ (ο Θεός μαζί μας), χωρίς να αμάρτησε, προσέφερε τον εαυτό Του στον Θεό ως εξιλεωτική θυσία. Ο Θεός δέχτηκε την προσφορά Του αναστώντας Τον από τον θάνατο και τον τάφο. Αυτή η θυσία και η ανάσταση έγιναν ο δρόμος για άφεση αμαρτιών.

Όλοι όσοι:

- h. βάζει την πίστη και την εμπιστοσύνη τους στον Χριστό
- πεθαίνει στην αμαρτωλή ζωή του
- j. καλεί τον Θεό να συγχωρήσει
- k. βυθίζεται στον Χριστό
- ανατράφηκε από τον Θεό μια συγχωρεμένη πνευματική ύπαρξη.
- π. ντύνονται με τους καρπούς του Πνεύματος «Αλλά ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, καλοσύνη, αγαθότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια (Γαλάτες 5:22-23β).
- παραμένοντας πιστοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών λαμβάνοντας αιώνια ζωή με τον Θεό και όλους τους λυτρωμένους (Κολοσσαείς 1:23).

«Δεν θα μπει στη βασιλεία από τους ουρανούς όλοι όσοι συνεχίζουν να μου λένε «Κύριε, Κύριε», (Ματθαίος 7:21). Δεν ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; (1 Κορινθίους 6:9).

the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality." (1 Corinthians 15:51)

These first three things are all going to happen practically simultaneously:

- a) A trumpet will sound
- b) The voice of the archangel
- c) The dead will come out of the graves, and the living at that time will be caught in the air with them, all of humanity, from the beginning of time.

4. A Great Separation—Judgment

"When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep [the righteous] on his right hand and the goats [the wicked] on his left." (Matthew 25:31)

5. Inheritance for the Righteous

"Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." (Matthew 25:34)

6. Sentence Pronounced on the Disobedient

"Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." (Matthew 25:41)

John writes (having seen that revelation), "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books." (Revelation 20:12)

7. The destruction of the earth

"The day of the Lord will come like a thief. The heavens¹ will disappear with a roar; the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare." (2 Peter 3:10)

¹[The <u>Aerial</u> or atmospheric heavens, as "birds of heaven" or "clouds of heaven and the <u>Sidereal</u> heavens, the region of the "sun," "moon," and "stars]

Time on earth has ended. It is too late to accept God's gift of salvation. Accept Him NOW as "Today is the day of salvation.

Questions

 At the Judgment Day Christians have an advocate or attorney, Christ, beside them to explain that His blood through immersion into him [baptized into His death] has washed away the stains of sin.

True	False	!

Αιώνια Ζωή – Παράδεισος

Ο Παράδεισος είναι η κατοικία του Θεού και όλων των δικαίων και περιγράφεται με ανθρώπινους όρους ως μεγαλειώδης και μεγαλειώδης.

- «Είδα έναν θρόνο στον ουρανό με ένα άτομο καθισμένο στον θρόνο. Το άτομο που καθόταν εκεί έμοιαζε με ίασπι και καρνεόλιο, και υπήρχε ένα ουράνιο τόξο γύρω από το θρόνο που έμοιαζε με σμαράγδι. Γύρω από τον θρόνο υπήρχαν άλλοι 24 θρόνοι, και σε αυτούς τους θρόνους κάθονταν 24 πρεσβύτεροι φορώντας λευκές ρόμπες και χρυσά στέφανα νικητή στα κεφάλια τους (Αποκάλυψη 4:2-4).
- f. Θα σκουπίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Δεν θα υπάρχει πια θάνατος. Δεν θα υπάρχει θλίψη, κλάμα ή πόνος, επειδή τα πρώτα πράγματα έχουν εξαφανιστεί» (Αποκάλυψη 21:4).
- g. Μια φωνή ακούστηκε από τον θρόνο που έλεγε: «Δοξάστε τον Θεό μας, όλοι όσοι τον υπηρετούν και τον φοβούνται, από τον λιγότερο σημαντικό έως τον πιο σπουδαίο». Τότε άκουσα αυτό που ακουγόταν σαν τη φωνή ενός μεγάλου πλήθους, σαν τον ήχο μανιασμένων νερών και σαν τον ήχο ισχυρών κεραυνών, που έλεγαν: «Αλληλούια! Ο Κύριος ο Θεός μας, ο Παντοδύναμος, βασιλεύει (Αποκάλυψη 19:5-6).
- h. Δεν είδα κανένα ναό σε αυτό, γιατί ο Κύριος ο Θεός ο Παντοδύναμος και το αρνί είναι ναός του. Η πόλη δεν χρειάζεται ήλιο ή φεγγάρι για να της δώσει φως, γιατί η δόξα του Θεού της έδωσε φως, και το αρνί ήταν το λυχνάρι της. Τα έθνη θα περπατήσουν στο φως του, και οι βασιλιάδες της γης θα φέρουν τη δόξα τους σε αυτό. Οι πύλες του δεν θα κλείσουν ποτέ στο τέλος της ημέρας—γιατί δεν θα υπάρχει νύχτα εκεί (Αποκάλυψη 21:22-25).

Όσοι αρνούνται το δωρεάν δώρο του Θεού, τη συγχώρεση των αμαρτιών, επέλεξαν να ακολουθήσουν τις επιθυμίες του κόσμου που τους προσφέρει ο Διάβολος. Δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των ουρανών. Είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο με τον Διάβολο στην Κόλαση με όλους τους πονηρούς και επαναστάτες.

Satan, that rebellious angel, stands ready to welcome all rebellious ones who refused Christ's invitation. True False
3. Man created in God's image is without excuse as God's eternal power and deity are clearly perceived in things God made. True False
4. When Jesus returns at the end of time on earth, He will send angels to remove from his Kingdom evildoers and throw them into the furnace of fire. True False
5. The furnace of fire or Eternal fire was prepared for the Devil and his angels. True False

Αιώνιος Θάνατος - Κόλαση

- Η κόλαση είναι η κατοικία του Διαβόλου, των γωνιών του και των κακών.
- f. «Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα τα εξοντώσει, το ένα από το άλλο, όπως ο βοσκός διαχωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του αλλά τα κατσίκια στα αριστερά του». ... «Τότε θα πει και σε αυτούς από τα αριστερά: Φύγετε από μένα, καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που είναι προετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του» (Ματθαίος 25:32-33 ... 41).
- g. Η κόλαση αναφέρεται επίσης στη λίμνη που καίει με φωτιά και θείο, που είναι ο δεύτερος θάνατος (Αποκάλυψη 21:8β) όπου «Ο Υιός του Ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του, και θα συγκεντρώσουν από το βασίλειό του όλες τις αιτίες της αμαρτίας και όλα τα παραβάτες του νόμου, και να τους πετάξουν στο πύρινο καμίνι. Σε εκείνο τον τόπο θα υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών» (Ματθαίος 13:41).
- h. Για εκείνους που επέλεξαν τον Αιώνιο Θάνατο αντί την Αιώνια Ζωή για όλη την αιωνιότητα, ο Ιησούς είπε: «Δεν θα μπουν όλοι όσοι συνεχίζουν να μου λένε «Κύριε, Κύριε», στη βασιλεία από τον ουρανό, αλλά μόνο εκείνος που συνεχίζει να κάνει το θέλημά μου Πατέρας στους ουρανούς (Ματθαίος 7:21).
- Ο Απόστολος Παύλος ήταν πολύ συγκεκριμένος για τον τρόπο ζωής που επέλεξαν «Ξέρεις ότι οι πονηροί άνθρωποι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού, έτσι δεν είναι; Σταματήστε να εξαπατάτε τον εαυτό σας! Οι σεξουαλικά ανήθικοι, οι ειδωλολάτρες, οι μοιχοί, οι πόρνες, οι ομοφυλόφιλοι, οι κλέφτες, οι άπληστοι, οι μέθυσοι, οι συκοφάντες και οι ληστές δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού» (A' Κορινθίους 6:9-10). «Τώρα οι πράξεις της σάρκας είναι προφανείς: σεξουαλική ανηθικότητα, ακαθαρσία, ασέβεια, ειδωλολατρία, μαγεία, μίσος, ανταγωνισμός, ζήλια, εκρήξεις θυμού, διαμάχες, συγκρούσεις, φατρίες, φθόνος, φόνος, μέθη, ξέφρενα πάρτι και τέτοια πράγματα . Σας λέω τώρα, όπως σας είπα στο παρελθόν, ότι οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού» (Γαλάτες 5:19-21).
- j. Τέλος, ο Απόστολος Ιωάννης καταγράφει «Αλλά

ανήθικες σεξουαλικά, μάγοι, ειδωλολάτρες και όλοι ψεύτες θα βρεθούν στη λίμνη που καίγεται από φωτιά και θείο. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος.» (Αποκάλυψη 21:8). Η καθημερινή επιλογή των ενεργειών κάποιου θα καθορίσει πού θα περάσει την αιωνιότητα. Τι αποφάσεις θα πάρετε σήμερα; Θα ζήσετε για τη μετά θάνατον ζωή με τους λυτρωμένους ή για τη μετά θάνατον με τους καταδικασμένους; Αποφασίστε σήμερα – Η αιωνιότητα είναι πολύς καιρός για να μείνετε χωρίς την αγάπη του Θεού!!! Ερωτήσεις 4. Έστειλε ο Θεός σωτήρα για να λυτρώσει τον άνθρωπο; Ναι όχι ____ 5. Ποιος είναι ο Σωτήρας; F. Ο Θεός, ο Πατέρας Ιησούς, ο Χριστός Η. Ο Σατανάς, ο Απατεώνας Ι. Ένα τεχνητό αντικείμενο J. Κανένα από τα παραπάνω 6. Πρέπει αυτοί που είναι εν Χριστώ να παραμείνουν πιστοί στον Χριστό; Σωστό Λάθος 4. Όσοι εμπιστεύονται το μήνυμα της Σωτηρίας του Χριστού και υπακούουν θα κληρονομήσουν την Αιώνια Ζωή με τον Θεό και τους δίκαιους. Σωστό Λάθος _____ 5. Όσοι απορρίπτουν το δωρεάν δώρο της Σωτηρίας του Θεού θα λάβουν Αιώνιο Θάνατο με τον Διάβολο και τους αγγέλους Του. Σωστό Λάθος Κρίση και Αιωνιότητα Μάθημα 11

άνθρωποι δειλοί, άπιστοι, απεχθή, δολοφόνοι,

Είναι δύσκολο για το πεπερασμένο μυαλό μας να κατανοήσει την αιωνιότητα, αλλά πριν από τη δημιουργία της Γης ο Θεός υπήρχε ήδη και θα συνεχίσει να υπάρχει μετά το τέλος του χρόνου στη Γη. Όταν ξανάρθει ο Χριστός, όλοι θα αντιμετωπίσουν τον Δημιουργό του, τον Παντοδύναμο Θεό, για να δώσει λογαριασμό για τις πράξεις του ενώ βρίσκεται στη Γη.

Πόσο υπέροχο θα είναι να έχουμε τον Ιησού, τον Συνήγορό μας, δίπλα μας εκείνη την ημέρα. Θα μιλήσει εκ μέρους των υπάκουων, πιστών μαθητών Του γιατί: «Εμείς,

λοιπόν, ταφήκαμε μαζί του μέσω του βαπτίσματος στον θάνατο, προκειμένου, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς μέσω της δόξας του Πατέρα, έτσι κι εμείς να ζήσουμε μια νέα ΖΩΗ." (Ρωμαίους 6:4) Τότε ο Θεός θα μας καλωσορίσει στην παρουσία Του. Θα είμαστε τόσο χαρούμενοι που θα τραγουδάμε τους επαίνους Του και θα ευχαριστούμε για πάντα. Ο Χριστός πέθανε για να μπορέσουμε να ζήσουμε στον Παράδεισο όπου δεν θα υπάρχει φόβος, θλίψη, πόνος, κλάμα και σκοτάδι, αλλά μόνο αγάπη, ειρήνη, αλήθεια και δικαιοσύνη, για πάντα και για πάντα χωρίς τέλος.

Υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων. Είναι εκείνοι που δεν θα έχουν αυτόν τον συνήγορο στο πλευρό τους. Τι γίνεται με αυτούς; Έζησαν σε εξέγερση ικανοποιώντας τις ανθρώπινες επιθυμίες τους αρνούμενοι να υπακούσουν ή ακόμα και να αναγνωρίσουν την παρουσία του Παντοδύναμου Θεού. "Αλλά λόγω του πείσματος και της αμετανόητης καρδιάς σου, συσσωρεύεις οργή εναντίον σου για την ημέρα της οργής του Θεού, όταν θα αποκαλυφθεί η δίκαιη κρίση του. Ο Θεός "θα δώσει στον καθένα σύμφωνα με όσα έχει κάνει". που με την επιμονή στο καλό, θα ζητήσει δόξα, τιμή και αθανασία, θα δώσει αιώνια ζωή. Αλλά για όσους είναι εγωιστές και που απορρίπτουν την αλήθεια και ακολουθούν το κακό, θα υπάρξει οργή και οργή. Θα υπάρξει πρόβλημα και στενοχώρια για κάθε άνθρωπο που κάνει το κακό: πρώτα για τον Ιουδαίο, μετά για τον Εθνικό· αλλά δόξα, "Αλλά τώρα (ο Ιησούς) εμφανίστηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων για να εξαλείψει την αμαρτία με τη θυσία του εαυτού του. Όπως ο άνθρωπος είναι προορισμένος να πεθάνει μια φορά και μετά να αντιμετωπίσει την κρίση, έτσι και ο Χριστός θυσιάστηκε μια φορά να αφαιρέσει τις αμαρτίες πολλών ανθρώπων. και θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να φέρει την αμαρτία, αλλά για να φέρει τη σωτηρία σε αυτούς που τον περιμένουν». (Εβραίους 9:26β-28)

Τι θα συμβεί στο τέλος του χρόνου

Ας μας πει ο Λόγος του Θεού σε αποσπάσματα που αφορούν τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού.

1. Ο Κύριος θα εμφανιστεί[ένα θεαματικό πράγμα] «Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό, με δυνατή εντολή, και φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα του Θεού...» (Β΄ Θεσσαλονικείς 4:16α). Κάθε άνθρωπος που ζει στο πρόσωπο του Η γη, όποτε είναι εκείνη η μέρα, θα ακούσει εκείνη την τρομπέτα και η προσοχή μας θα αιχμαλωτιστεί ξαφνικά σε μια στιγμή.

2. Οι νεκροί θα αναστηθούν

«Οι εν Χριστώ νεκροί θα αναστηθούν πρώτοι». (2 Θεσσαλονικείς 4:16β) Αυτό επιβεβαιώνεται στο εδάφιο Α Κορινθίους 15:52 "εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία σάλπιγγα. Διότι η σάλπιγγα θα ηχήσει, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι". Όταν ο Ιησούς έρθει ξανά, οι τάφοι θα αδειάσουν όλα αυτά που γνωρίζαμε.

3. Τα ζωντανά πρόκειται να αλλάξουν

"Ακούστε, σας λέω ένα μυστήριο: Δεν θα κοιμηθούμε όλοι (δηλ. θα πεθάνουμε), αλλά όλοι θα αλλάξουμε - αστραπιαία, εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία τρομπέτα. Γιατί η τρομπέτα θα ηχήσει, οι νεκροί θα αναστηθούμε άφθαρτοι και θα μεταβληθούμε· γιατί το φθαρτό πρέπει να ντυθεί με το άφθαρτο και το θνητό με την αθανασία». (1 Κορινθίους 15:51)

Αυτά τα τρία πρώτα πράγματα θα συμβούν όλα σχεδόν ταυτόχρονα:

- d) Θα ηχήσει τρομπέτα
- e) Η φωνή του αρχαγγέλου
- f) Οι νεκροί θα βγουν από τους τάφους, και οι ζωντανοί εκείνη την ώρα θα πιαστούν στον αέρα μαζί τους, όλη η ανθρωπότητα, από την αρχή του χρόνου.

4. Ένας μεγάλος χωρισμός - Κρίση

«Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, θα καθίσει στον θρόνο του με ουράνια δόξα. Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ τους, όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Θα βάλει τα πρόβατα [τα δίκαια] στο δεξί του χέρι και τα κατσίκια [τους κακούς] στο αριστερό του». (Ματθαίος 25:31)

5. Κληρονομιά για τους Δίκαιους

«Τότε ο Βασιλιάς θα πει σε όσους είναι στα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου· πάρτε την κληρονομιά σας, τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για εσάς από τη δημιουργία του κόσμου». (Ματθαίος 25:34)

6. Η ποινή που εκφέρεται στον ανυπάκουο

«Τότε θα πει σε όσους βρίσκονται στα αριστερά του: Φύγετε από εμένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που είναι προετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του». (Ματθαίος 25:41)

Ο Ιωάννης γράφει (έχοντας δει αυτή την αποκάλυψη), «Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο, και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Άνοιξε άλλο ένα βιβλίο, που είναι το βιβλίο της ζωής. Οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με όσα είχαν κάνει, όπως είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία.» (Αποκάλυψη 20:12).

7. Η καταστροφή της γης

"Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης. Οι ουρανοί1 θα εξαφανιστούν με βρυχηθμό· τα στοιχεία θα καταστραφούν από τη φωτιά, και η γη και ό,τι βρίσκεται σε αυτήν θα αποκαλυφθεί." (2 Πέτρου 3:10)

¹[Οι εναέριοι ή ατμοσφαιρικοί ουρανοί, ως «πουλιά του ουρανού» ή «σύννεφα του ουρανού και οι παράδεισοι, η περιοχή του «ήλιου», της «σελήνης» και των «αστέρων»]

Ο χρόνος στη γη τελείωσε. Είναι πολύ αργά για να δεχτούμε το δώρο της σωτηρίας του Θεού. Αποδεχτείτε Τον ΤΩΡΑ ως «Σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας.

 Ερωτήσεις 1. Την Ημέρα της Κρίσης οι Χριστιανοί έχουν έναν συνήγορο ή δικηγόρο, τον Χριστό, δίπλα τους για να τους εξηγήσει ότι το αίμα Του μέσω της βύθισης σε αυτόν [βαφτίστηκε στο θάνατό Του] έχει ξεπλύνει τους λεκέδες της αμαρτίας. Σωστό Λάθος 2. Ο Σατανάς, αυτός ο επαναστατημένος άγγελος, είναι έτοιμος να υποδεχθεί όλους τους επαναστάτες που αρνήθηκαν την πρόσκληση του Χριστού. Σωστό Λάθος 3. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού
είναι χωρίς δικαιολογία, καθώς η αιώνια δύναμη και θεότητα του Θεού γίνονται αντιληπτά καθαρά σε πράγματα που έφτιαξε ο Θεός. Σωστό Λάθος
4. Όταν ο Ιησούς επιστρέψει στο τέλος του χρόνου στη γη, θα στείλει αγγέλους να απομακρύνουν από τη Βασιλεία του τους κακούς και να τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς. Σωστό Λάθος
5. Το καμίνι της φωτιάς ή Αιώνια φωτιά ετοιμάστηκε για τον Διάβολο και τους αγγέλους του. Σωστό Λάθος